

Uluslararası Sivil İnisiyatif

Kasım/November 2014 Sayı / Issue 25

APİM PP NO: 120

ISSN: 2147-6713

24 Sayfa / Page 10 TL

Putin'den ABD hakkında flaş iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi savaşı finanse etmek ve silah sağlamakla itham etti.

Flash claims from Putin on US

Russian President Vladimir Putin accused the US to finance war and provide weapons.



Sayfa 18 / Page 18

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırında, Suriye rejimi, IŞİD ve PKK'yı görmek istemiyoruz, açıklamasında bulundu.



Prime Minister Ahmet Davutoğlu explained that we don't want to see ISIS and PKK in Syrian border.

Erdoğan, Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde konuştu

Türkiye'nin Suriye'den kabul ettiği mülteci sayısının 1 milyon 600 bin rakamını geçtiğini dile getiren Erdoğan, AB'nin tamamının ise yaklaşık 200 bin insanı kabul ettiğini söyledi.

Erdoğan speaks at French International Relations Institute

Pointing the fact that Turkey has now accepted more than 1.6 million Syrian refugees, Erdoğan said the number of Syrian refugees in the rest of Europe is around 200.000.



Sayfa 10 / Page 11

S.S. Ankara Otobüsçüler Kooperatifi Ankara Otobüs ve Otobüsçüler Derneği Genel Başkanı Aytekin Aydın

Bazı sıkıntılar yaşamaktayız, ancak bu sıkıntıları henüz yetkililere iletmış değiliz. Yetkililere ilettigimizde özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Bey'e ilettigimizde bizim bu sorunlarımıza yakinen alakadar olacağını ve bu sorunları çözümeceğine, biz oda olarak inanıyoruz.



Sayfa 2 / Page 3

S. S. Ankara Cooperative Bus Operators Bus and Bus Operators Association Chairman Aytekin Aydın

We live some difficulties, but these difficulties are not yet conveyed to the authorities. Looking forward to the authorities, especially Mayor of Ankara Melih Bey closely with our message when we issue our concern and that this would solve our problem, we believe the room.



Sayfa 22 / Page 23



Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa KURT:
Adsız Kahramanları Kamuoyu ile Buluşturuyoruz...
Dr. Mustafa KURT Chairman of Capital Platform:
We bring together Anonymous Heroes with the public...

Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev; Türk dili konuşan ülkelerin Aksakallar Konseyi temsilcilerini kabul etti.

Türk Dünyasının Aksakalları, 1. Dünya Göçebe Oyunları'nın Kültürlerarası Diyalogu Geliştirmeye Büyük Katkı Sağladığını Belirttiler



President Almazbek Atambayev; accepted the representatives of whitebeard's council of Turkish language speaking countries.

The white beard of the Turkish World noted that 1st World Nomadic Games has major contribution in the development of intercultural dialogue

Sayfa 10 / Page 11

AŞTİ S.S. Ankara Otobüsçüler Kooperatif Ankara Otobüs ve Otobüsçüler Derneği Genel Başkanı Aytekin Aydın

“Birlikte hareket etmek istiyoruz”

Ankara (Sivil İnisiyatif) – AŞTİ S.S. Ankara Otobüsçüler Kooperatif Ankara Otobüs ve Otobüsçüler Derneği Genel Başkanı Aytekin Aydın; Başkent Uluslararası Barış ve Kardeşlik Platformu'nun yapmış olduğu çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı çerçevesinde bizlerde sizinle aynı duyguları paylaşıyor ve birlikte hareket etmek istiyoruz" dedi.

1997 yılında 50 kişiyle başlayan yolculuğun şimdilerde 137 kişi ile devam ettiğine dikkat çeken Genel Başkan Aydın "İlk AŞTİ Yönetiminden otogar giriş kısmının sağ tarafını tarla olarak, diğer tarafını otobüs parkı olarak kiraladık. Kooperatif olarak Kuzu İnşaata bu alan için 650 bin Mark ödedik. Devamında gerek altyapı çalışmaları, gerekse bina yapımı esnafından toplanan aidatlarla tamamladık. Bu günlerde geldik. Tabii bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Sn. Melih GÖKÇEK'in bürolarına büyük desteği oldu" diye konuştu.

Genel Başkan Aydın şunları söyledi:

"Bizler de hem esnaf kimliğimizle hem de Ankara'da sivil toplum kuruluşu olarak insanlara hizmet ediyoruz. İşin esası bizim hizmet alanımız doğrudan insanın kendisi..."

Sizde "insanı yaşat ki devlet yaşasın" diyorsunuz. Evet, biz de bu misyonu sizinle birlikte paylaşıyoruz ve kabul ediyoruz.

Bize göre güzel başkentimiz, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresidir. Başkent 81 ilden insanlarının geldiği, konakladığı onun dışında dünyadan insanların geldiği bir şehirdir. Ankara'da malum üç çeşit vasıta kullanılarak ulaşım sağlanabiliyor. Tren yoluyla, hava yoluyla ve kara yoluyla... Kara yolunda otobüsler yoğunluklu olarak kullanılmaktadır. Milyonlarca insanın yıl içerisinde yolculuk yapmalarını sağlıyoruz. İşin esası bu mesleği icra ederken onurunu ve gururunu yaşı-

maktayız. Tabi her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimiz de ciddi anlamda zorlukları var.

Bazı sıkıntılar yaşamaktayız, ancak bu sıkıntıları henüz yetkililere iletmış değiliz. Yetkililere ilettigimizde özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Bey'e ilettigimizde bizim bu sorunlarımızla yakinen alakadar olacağı ve bu sorunlarımızı çözeceğine, biz oda olarak inanıyoruz.

Çünkü geçmişten bugüne AK Parti iktidarının memlekette, ülke meselelerinde birçok problemi çözdüğünü ve Ankara'da da Melih Gökçek beyin devrim niteliğinde bir şehircilik anlayışıyla çalıştığını, esnafa önem verdığını biliyoruz.

Hatta Ankara'da çok zor görünen birçok meseleyi çözdüğünü gördük. Yakın tarihte Sayın Gökçek'den randevu talebimiz olacak. Umut ediyoruz ki bu sıkıntılarımızın giderilmesinin yanında beraberinde ileriye dönük modern, çağdaş, yeni bir Ankara Terminali için de bizimle beraber hareket edeceklerdir. Büyükşehir belediyemizle birlikte milyonlarca insana, hatta dünya insanlarına bu anlayışla hizmet edeceğimizi umut ediyorum".

Dr. Mustafa Kurt "inanıyorum ki büyük bir güç oluşturacağız"

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt da heyeti kabulde yaptığı konuşmadada "insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışına hizmet edecek tüm sivil toplum kuruluşlarına kapılarının açık olduğunu ifade ederek "Başkent platformu sizin gibi iyi niyetli, gerçek sivil toplum örgütlerini bünyesine alarak birlikten kuvvet doğar felsefesiyle faaliyetlerine ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet vermenin onurunu yaşayacaktır" diye konuştu.

Genel Başkan Dr. Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkent Platformu esasen 2007 yılın-



AŞTİ S.S. Ankara Otobüsçüler Kooperatif Ankara Otobüs ve Otobüsçüler Derneği Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkent Uluslararası Barış ve Kardeşlik Platformu'nu ziyaret ederek "birliktelik konusunda" ilk adımı attılar...

da Ankara'da bir grup arkadaşla birlikte "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışa hizmet etme maksadıyla bir araya geldi ve kuruluşunu gerçekleştirdi..

O günden bugüne 700 üzerinde ulusal ve uluslararası toplantı gerçekleştirdik, misafirler konuk etti, bilinçlendirme, istişare toplantıları yaptık.

900'ün üzerinde bine yakın konfederasyon, federasyon, vakıf ve dernek temsilcisi, misyonumuz bünyesinde bizimle birlikte hareket etmeyecektir.

Atalarımızın mirası olan vakıf anlayışına özellikle Osmanlı imparatorluğunun kuruluş felsefesi olan "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını ulusal ve uluslararası arenada hizmet etmeyecektir. Bununla tabii ki onur duymaktayız, gurur duymaktayız.

Ancak faaliyetlerimizin bu anlamda yeterli olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kül halindedir; dünyada bir bütündür. Şu anda Birleşmiş Milletlerin tanımiş olduğu 192 devlet var, 7 milyar kusur insan var .

Biz din, dil, ırk, ayrimı yapmaksızın "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı ile hizmet üreten, insanların mutlu, huzurlu, barış ve refah içerisinde yaşayacağı bir dünyayı öncelikli hedefleri arasında gören bir platformuz...

Uluslararası arenada şu ana kadar 69 ülkede temsilcilerimiz vasıtıyla bu

davaya hizmet etmeye gayret gösteriyoruz.

Nihai hedefimiz 192 tane devletin başkentinde bir Başkent Platformu kurarak "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışına hizmet edecek bir konumu yakalamak...

Bizler inanıyoruz ki mutlu bireylerden mutlu aileler, mutlu ailelerden mutlu toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu devletler, mutlu devletlerden mutlu bir dünya oluşur.

Belki kısa vadede bunu başarma imkânına sahip olamayız. Ancak bu fikir, bu anlayış ölümsüzleştir iseecdadın bize bıraktığı miras gibi gelecek nesillerin de bu anlamda mutlu bir dünyanın oluşmasına vesile olacağına inanıyoruz".

İnsanların diğer canlılardan eserleri ve yapmış oldukları hizmetler sebebiyle ayrışlığına dikkat çeken Genel Başkan Dr. Kurt "insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışını ülkemde, bölgemizde ve dünyada hâkim kılacak çalışmalarla yoğunlaştıklarını belirtti.

Dr. Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizin kooperatif olarak, dernek olarak AŞTİ'deki ve mesleki anlamdaki problemlerinizin çözümü için her an sizin yanınızda olacağımızı ve sorunlarınızın takipçi olacağımızı bilmenizi isterim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ve hedef gösterdiği 2023'leri, 2071'leri düşünecek olursak esnafın sorunlarını ortadan kaldıracak bir irade görüyoruz. Sayın Melih Gökçek Bey'e sorunlarınızı ilettigimizde de inanıyorum ki; Ankara da bulunan birçok mesleki kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine katkıda bulunduğu gibi, sizin de sorunlarınızı demokratik yollarla çözümcü düşünüyorum ve inanıyorum".



ASTI S. S. Ankara Bus & Bus Operators Cooperative
Bus Operators Association President Aytekin AYDIN:

"We want to act together"

Ankara (Civil Initiative)- ASTI S. S. Ankara Bus & Bus Operators Cooperative Bus Operators Association President Chairman Aytekin AYDIN, stating that they are closely following the works done by International Peace and Brotherhood Platform said that in the framework of "let live people so the state live" approach we share the same feelings with you and want to act together".

Chairman Aydin pointing out the journey started with 50 people in 1997 continues with 137 people now said that "we rented right side of the bus station as field the other side as the bus park from the first ASTI Management. We paid 650 thousand Mark to Kuzu Construction for this area as cooperatives. Then we both have completed the infrastructure work and building with the dues collected from tradesmen. We came today. Of course meanwhile our Mayor of Ankara Metropolitan Municipality Melih GÖKÇEK gave a great support to us.

Chairman Aydin said these:

We also serve people both with our tradesmen identity and as an NGO. In essence our field service is directly human itself...

You say "let live people so the state live". We are sharing this mission with you and accept it.

According to us our beautiful capital is the window of Turkey open to the world. Capital is the city who hosts people from 81 cities and the people from the world come. In Ankara, as you know, transportation is possible with three kinds of vehicles. By train, air and highway...On the highway mostly the busses are used. We provide millions of people to travel in the year. In fact while we are doing this job we live its honor and pride. Of course, like in every work our work has serious difficulties.

We have some problems but these problems are not yet conveyed to the

authorities. When we forward it to the authorities, especially Mr. Melih Mayor of Ankara we believe as an association that he will closely concern with our message and will solve our problem.

Because from past to present AK Party government solves many problems in the country issues and we know that Mr. Melih Gökçek works with revolutionary understanding of urbanism in Ankara, the artisans are given importance.

Even we saw that he solved a difficult issue in Ankara. We will ask an interview from Gökçek in the near future. We hope that in addition to the elimination of our troubles he will move in with us for a new modern, contemporary Ankara terminal. I believe that we will serve millions of people even to the people of the world with this understanding together with our metropolitan municipality."

Dr. Mustafa Kurt "I believe that we will create a great power"

Capital Platform Chairman Dr. Mustafa Kurt in his speech to the delegation stating that their doors are open to all non-governmental organizations which will serve the understanding of let live people so the state live" said that "Capital platform by taking real and good intentions organizations like you in its body, will live the honor of serving in national and international level with the philosophy of union is strength.

Chairman Dr. Kurt continued his speech as follows:

"Capital Platform substantially emerged in 2007 with a group of friends in Ankara to serve the purpose of "let live people so the state live" understanding and made its organization..."

Since then we have realized over 700 national and international meetings, we hosted guests and have made awareness, consultation meetings.

There are nearly a thousand, more than 900 confederations, federations, foun-



AŞTİ S. S. Ankara Cooperative Bus Operators Bus and Bus Operators Association President and Board of Directors, Capital International Peace and Brotherhood Platform by visiting the "in association" They have taken the first step ...

dations and representatives of associations acting with us within our mission.

It is serving the understanding of "let live people so the state live" particularly understanding the foundations which is the heritage of our ancestors and founding philosophy of the Ottoman Empire in the national and international arena. We are obviously honored and proud of this.

However we are not thinking that our activities are not enough in this sense. People are in the form of ash; the world is a whole. Currently there are 192 states and more than 7 billion people have recognized by the United Nations.

We are a platform that produces services with the understanding of "let live people so the state live" and put a world which people will live in peace and prosperity without any religious, linguistic, racial discrimination as our target...

We strive to serve this cause through our representatives in 69 countries in international arena so far.

Our ultimate goal is to capture a position to serve the understanding of "let live people so the state live" by establishing a Capital Platform in the capital of 192 states...

We believe that from happy individuals happy families, from happy families

happy societies and from happy societies happy states emerged.

Maybe we cannot have the opportunity to achieve this in the short term. But if this idea, this understanding immortalized we believe that the future generations will be conducive to the formation of a happy world in that sense as well as our ancestors legacy to us."

Chairman Dr. Kurt pointing out people differs from other creatures with their works and the services they have made said that we focused on working to make the understanding of "let live people so the state live" dominant in the country, region and the world.

Dr.Kurt finished by saying:

"We will be by your side for the solution of your professional problems in ASTI as a cooperative and association and I want you to know that we will be following the issue.

If we consider Mr. President laid out goals for 2023, 2071 we see a will to eliminate the problems of craftsmen. I think and believe that when you forward your problem to Mr. Melih Gökçek; He will solve your problems through democratic means, such as his contribution to the professional and civil society organizations in Ankara.



Pakistan Türkiye`nin Gadim Dostu olduğunu; Saygideğer Karachi Başkonsolosumuz Murat Onart `da nastikliyor.

“Geçmişte Horasan bölgесinde bulunan devletler hala o dönemin psikolojisi ile yaşıyor.”

Haber / Zeliha Köksal

Horansa'ın anlamı İslam fikrinde 3 değeri yaşamak demekti.

1'ncisi her insan Âdem (a.s.) soyundan, her insan değerli, din dil irk ayrılmadan ümmetle bir birlik demekti. 2'ncisi İslâm barışın sistemi ve bu sistemi yaşam tarzında pratikte yaşayan, İslâm'ı tek birlik sayan insan topluluğu demekti.

3'sü en ünlü ilim sahipleri Horasan bölgesindeydi. Örneğin; öğretmen olup kendinden daha iyi bir öğretmen olduğunu duyduğunda, Horasan bölgesinin neresinde olursa olsun, gidip o öğretmene öğrenci olmaları ilimde tek birlik anlayışının yaşatıldığına delaletti

(Türkiye'nin, Suriye'nin bir parçası, İran'nın, Irak'ın bir parçası, Afganistan ve şimdiki Pakistan, Hindistan ve Bangladeş olmak üzere o zamanların Horsan sınırlarıydı. İslâm tarihinde yer alan meşhur insanlar Horasanda doğmuştur ve yaşamıştır. Hilafet İstanbul'da iken İslâm dünyasının merkezi Horasan'dı. Dolayısıyla Pakistanlıları için ve Afganistanlılar için şimdiki Türkiye bu devletler için psikolojik olarak tek bir birlik. Ama burada şimdiki Türkiye sınırlarında bizlere izole edilmiş politika anlatıldığı için Türk halkın o devletlere karşı hisleri yok.

Bizlere Avrupa'nın bir parçası olmamız için dayatılıyor. Hal böyle olunca simdi ki Türkiye'de ki genç kuşak geçmişten hiçbir bilgisi yok. Pakistan Afganistan ve İran da hala okullarda Horasan hakkında tarih dersi görüyorlar ve bu ülkelerdeki eski ve yeni nesilde psikolojik olarak Horasan'ın ölmeyeğini düşünüyorlar, bundan dolayı hala orada yetişen halk Horasan'ın ölmeyeğini psikolojik olarak düşünüyorlar.

Bizler için şaşırtıcı olan şeylerden biride Pakistan okullarında Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye hakkında sevgi ve saygıyla eğitim almaları. Pakistan'ın tüm halkı Türkiye'ye karşı duygusal ve dinsel bir bağlılık hissetmesidir.)

Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi'nin Kayseri Temsilcisi olarak 23.09.14 de Pakistan'ın Karachi Büyükelçimiz Murat Onart Beyle yapmış olduğum röportajdan Pakistan'ı dinledim.

Pakistan hakkında ne düşünüyorsunuz ve halkın nasıl değerlendirdiğiniz?

Başkonsolos olarak Pakistan'a üç yıl önce atandım daha önce Cumhurbaşkanlığı'nın protokol ziyaretleri ile ilgileniyordum. O çerçevede 2010 yılında Pakistan Lahor'a ziyareti vardi hem Lahor hem Islamabad'a. Orada Pakistan Bakanlığının bize çok yardımcı olduğunu gördüm, bizleri karşılamaları çok güzelidi, çok rahat geçen bir seyahattı. Tabii ki güvenlikte sıkıntı vardi ama yurtdışına yaptığım en güzel seyahattı onun için zamanı geldiğinde ben Pakistan Karachi Başkonsolosu olarak seçimimi yaptım. Bizim Bakanlıkta tercih edilmeyen bir yer



ama ben sevdim.

Sizde fark etmişinizdir dostluk ilişkileri, aile yapıları, iç kültürleri çok benzeyen dış kültürleri biraz farklı ama iç yaşayış tarzları bize çok benzeyen. Çok konuk sever insanlar burada bir sürü etkinliğe davet ediliyorum bayağı iyi ilişkilerim var. Zor bir bölge olduğu için iki veya üç yıl içerisinde normalde yer değiştirmeye talep edebilime hakkımvardı ama ben onu yapmadım ve Pakistan Karachi Büyükelçisi olarak devam ettim. Karachi 18-20 milyonluk bir şehir.

Neden devam ettiniz? Pakistanlıları sevdığınız için mi?

Evet, Pakistanlıları sevdigim için kaldim. Ne kadarda anlayış farkımız olsa da, temelde Türkleri çok seviyorlar hiç bir aşamada hiç bir sıkıntı yaşamıyorum burada. Başka Başkonsolosluklara verilmeyen kolaylıklarla biz Türklerle veriyorlar fakat biz onu Türkiye' de öyle anlayamıyoruz ben de burada üç yıldan sonra Türklerle olan yaklaşımlarını yavaş yavaş anlıyorum.

Burada her nereye gidersem gideyim taşıra bile olsa, Türk olduğumu söylediğimde gayet rahat ilişki kurabiliyorum.

Pakistan'da kadınlar eğitime çok önem veriyorlar erkekler kadar eğitimli arasında fark yok. Doktorasını yapmış bayanlar çok, tabii ki üst tabakadan başlıyor. Kadınlar burada en iyi Oxford ve Cambridge gibi üniversitelerden mezunlar ve yetenekliler, fakat evlendikten sonra çalışmıyorlar. Gerektiğinde fabrika yönetimini üstleniyorlar, kurumların başına gelebiliyorlar. Her beş yılda 29 bayan milletvekili seçiliyor ve kadınlar çok faal. Şimdi Pakistan'da çok güzel bir harket var “her yönetim kurulunun en az bir kadın üyesi olsun” diye bir girişim var.

Çok çeşitli bir topluluk belki Türkiye'den daha da çeşitli bir topluluk belki biz herkesi Pakistanlı olarak görüyoruz fakat burada nüfusun yüzde %70'ni dışarıdan gelen muhacirler oluşturuyor örneğin

olarak bilenen 14 doktor ile Türkiye' ye gönüllü doktor olarak gitmişler. Afganistan'ı İngilizler hep almak istemiş almaya çalışmışlar fakat alamamışlar.

İngiliz - Hindistan'ın dışında kalmış, onun içinambaşa bir tarih geliştirmiş. Hindistan' da ki Müslümanların bağımsızlık zamanı geldiğinde de bizim çoğumuzda olduğumuz eyaletleri biz yönetelim üst hükümette de Lübnan'da olduğu gibi yüzde elli paylaşalım demişler. Aslında Hindistan'ı çok uzun yıllar Müslümanlar yönetmiş sadece İngilizler yönetimde geldiğinde Hintler yönetimde gelmeye başlamış. Fakat bu teklifi Hintler çoğunlukta oldukları için kabul etmemişler ve bölgelerin ayrılması kararlaştırılmış. Yürüttülen müzakereler sonunda bugünkü Hindistan ve bugünkü Pakistan ortaya çıkmış. Bagladesh de o zaman Pakistan'ın bir parçası olmuş fakat onlarda aralarında anlaşamayınca 1971 yılında Bagladesh ayrılmış. Zaten fiilen de çok zor; binlerce kilometre ötede Pakistan ve Bangladeş'in dilleri farklı yaklaşımı farklı onlarda ayrılma karar vermişler.

Konumuz Horasanken, Horasan torundan Türkiye'ye bir mesaj aldım bunu da yazımın sonuna eklemek istedim.

(Horasan fikrinin ispatı tüm bu olaylardır. Pakistan'da bir davette ilginç bir ortamda ve düşünceleri aynı o zamandaki gibi olan çok üstün eğitimli bir Horasan torunu ile tanıştım ve dolayı ile konuşma fırsatım oldu. O dönemlerden Horasan fikrine sahip olan dedesinin kuzeinden bahsetti. Binlerce Hint Müslümanlarını toplayarak ta Kayseri'ye kadar Türkiye'yi savunmak için geldiklerini fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün o zaman yardıma ihtiyacı olmadığını söylediğini ve olunca onları çağıracağını ve geri dönmelerini istediği anlattı. Hale bu duygulara sahip oldukları Türkiye'nin bize ihtiyacı olduğunu kendilerinin Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduklarını söylüyor Horasan torunu. Yıllarca büyük güç Rusya ile savaşlıklarını şimdide en büyük güç olan Amerika'ya karşı savaşlıklarını söylüyor. Orada ki insanlar diyor ki: "Rusya bizi almak istedi şimdi Amerika bize hükmek istiyor ama biz asıl bu savaşlarla Türkiye'yi koruduk ve koruyoruz. Çünkü Rusya Türkiye'nin tam başındaydı, savaşımızda Türkiye daha iyi bir pozisyon alabilisin diye ve baskın içinde kalmış diye savaşık dolayısıyla Rusya zayıfladı ve Türkiye'nin üzerinde bir baskın oluşturmadılar. Şimdi de Amerika bizimle savaşıyor ve biz şunu düşünüyoruz Amerika'nın Türkiye'ye baskısı daha da az olmalı.

Zeliha Hanım lütfen şu mesajımı Türkiye'deki kardeşlerimize bacılırmıza iletin
Ne zaman bize ihtiyaçları olurlarsa, inşallah göreceksiniz ki biz sizin yanınızda olacağız ...

Pakistan Eski Horasandan Sevgilerle



Esteemed Consul General of Turkey to Karachi Murat Onart confirms Pakistan is an old friend of Turkey

“States, which are located in once Khorasan, still live with the psychology of that period”.

The meaning of Khorasan was living 3 values in the thought of Islam.

1st; all men come from Adam and every man is valuable and have a unity of ummah without any religious or language discrimination.

2nd; Islam was the system of peace and it meant the community of man practicing this system in their lives and considering Islam as a single unity.

3rd; the most famous scholars were from the Khorasan region. For instance if any of these scholars heard there was a teacher better than they are, what they did was to leave their homes and become students of this good teacher; this showed that there was a single unity in education.

Khorasan area was bordered by parts of Turkey, Syria, Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, India and Bangladesh. Famous people in the history of Islam were born lived in Khorasan. When the Caliphate center was Istanbul, the center of science and education in the Islamic world was Khorasan. Therefore for people living in that region then Turkey was the center of unity psychologically. Unfortunately nowadays the new generations in Turkey have got no feelings against this region since for about a century our history is isolated from the past. We are being forced to be part of Europe. However students in schools in Pakistan, Afghanistan and Iran still study Khorasan in their history lessons and thus think Khorasan is still alive.

One of the issues that surprised is that students are being taught to love and respect Turkey and Mustafa Kemal Atatürk. The people of Pakistan have got an emotional and religious commitment to Turkey.

As Kayseri representative of the International Non Governmental Initiative, I listened to Pakistan from our Consul General in Karachi Mr. Murat Onart in 23.09.2014.

What is your opinion about Pakistan and people of Pakistan?

Before being appointed to Pakistan as Consul General three years ago I was dealing with protocol visits of the President. We had a visit to Pakistan in 2010 where we visited Lahore and Islamabad. During that visit the Pakistani officials helped us a lot and made it a comfortable journey for us. There were some security problems but it was my best visit abroad and when time came I decided to work as the Consul General in Karachi. It was not a place frequently preferred at our Ministry but I liked the place.

You must have recognized that the friendship relations, family structures, internal culture is very similar to ours. They are very hospitable; I am being invited to lots of events and have good relations here. I had the right to request change of location for my position since the region is a difficult one but I did not move and continued my post as the Consul General of Karachi, which has a population around 20 million.

Why did you continue; because you like the Pakistanis?

Yes I stayed here because I like Pakistanis. Even though we have different perceptions, basically they like Turks so I do not find any difficulties here. They facilitate our works much more than other Consulates but I have started to recognize their approach towards Turks after spending three years here. Wherever I go, I set up very good relations when I say I am a Turk.

Women in Pakistan attribute great importance to education and they are as much educated as men. There are many women who have completed their doctorate education among the higher segment. These women graduate from the best universities like Oxford and Cambridge but they generally do not work after marriage. They sometimes become managers of factories or other institutions. They elect 29 women to

the parliament every 5 years and the women are very active. Now there is a very good movement in Pakistan saying “a women member to each management board”.

This is a society with a big variety more than we have in Turkey. We think all the people here are Pakistanis but 70 % of them are migrants from other countries like Palestine, Syria, Afghanistan etc. Local people form only 30 % of the population and in addition there are 2 million people from Bangladesh here.

How can we unite the initiative between Pakistan and Turkey?

First of all there is a very close relationship between the governments. Normally there is no friendship in international relations, what you see is only relations based on interests. The relation between both countries is really a friendship not based on interest. Both sides support each other in every field. There are mutual visits; for instance our President and Prime Minister visited Pakistan recently. Actually Pakistan is among the first countries they visit. Similarly Pakistani politicians visit Turkey. We have very good relations in every area.

Pakistan is known to be Turkey's only friend. How did this process improve? Sometimes people think about Afghanistan when Pakistan is mentioned in Turkey. Can you tell us about both countries?

True, these countries are often confused. Pakistan was a part of British India before independence. The Muslims in India had started a campaign to help Turkey during our independence war. Women have sold their jewelries and sent the amount gathered to Turkey. The amount was so high that Atatürk established the bank named İş Bankası with the remaining money. Şişecam glassware factory was also established with these donations. I also met a lady here; she told me her

grandfather together with 14 other volunteer doctors went to Turkey to work as volunteer doctors.

Afghanistan had always been target for Britain but they did not manage to do that. The country remained outside the British India and thus developed a different history. India was in fact ruled by Muslims for very long years but after British domination the administration was run by Hindus. Then they decided to separate the regions and Pakistan was split from India. Bangladesh then was a part of Pakistan but in 1971 they decided to separate from Pakistan.

Having mentioned Khorasan at the beginning, I got a message from someone whose origins are from Khorasan and decided to leave it to the end.

In a special event I met someone whose roots were from Khorasan. The person talked about his grandfather who had told him that they had gone to Anatolia to Kayseri together with thousands of India Muslims during the independence war. However Atatürk had told them that they did not require any assistance and they will tell us when they needed any help. He told me that they still carry these feelings and are ready to help whenever Turkey asks for it. He added that they fought with a super power Russia for many years and now they are fighting against the other super power United States. People in that region say “Russia aimed to seize our lands; now the US is trying to do that. We fought with Russia in order to help Turkey as well; our fight with Russia weakened them so they did not create any pressure on Turkey. Now US is fighting with us and we think that US pressure on Turkey should be reduced.

“Ms. Zeliha please pass my message to my brothers and sisters in Turkey; whenever they need us, they will see us beside them”...

With love from Pakistan, the ancient Khorasan.

SURİYE ADI: Tarihte ilk defa Fransızlar tarafından 1920 Yılında Manda bahanesi altında bu Topraklar ra işgal ederek 24 Yıl Yönetmeli esnasında verilen bir isim olup bununda çıkış noktası Suriye'nin en eski Halkalarından olan Süryaniler den geldiği bilinmektedir. Önceleri Araplar Bu Topraklara Bilad El-Şam denilirdi, Kuzeyin Memleketi bu da Şuan Lübnan, Ürdün, Filistin ve Suriye'i içermekte.

Ülkenin İsmi:

- 1918/1920 : Suriye Arap Kirarlığı.
- 1920/1963 : Suriye Cumhuriyeti.
- 1958/1961 : Birleşik Arap Cumhuriyeti (Suriye - Mısır/Birleşmesi).
- 1963/20... : Suriye Arap Cumhuriyeti.

Başkenti: Şam Biz Türkler, Araplar Demiryolu, Batılar Damaskos ta denilmektedir. 14 İl den Oluşmaka (Şam M-Şam Kırsal Halep- Lazkiye- Humus- DerElzor- Hama- Ha- seke- Derea- Edlip- Kunaytira- Suveyde- Rakka- Tartus). - Yüzölçümü 185.180 km². Nüfusu 23,610,000, 2010 Yıl sayımı.

- Resmi dili Arapça, Ayrıca başka dillerde Halk tarafından Kullanılmakta Kürte, Türkçe ve Ermenice

Inanç: Halkın %88 dini İslam ve %12 Hristiyan.

Etnik ve Mezhep yapısı: %66 Arap - %14 Türk - %10 Kürt - %10 diğer Küçük Gruplar (Çerkez - Ermeni - Asur - Rum....).

- Müslüman Halkın Mezhep Yapısı :

* Suriye Araplarının: %15 Şia Gruplarından %5 İsmailî

- %5 Nusayı %5 Dürzi.

* Türkler (Türkmenler): %99 Sünni Hanefi ve %1 Anadolu Alevisi.

* Kürtler %70 Müslüman Sünni Şafi ve %30 Ezidi ve Atayist.

Şehirler: Kuzyey ve Türkiye, doğudan Irak, güneyden Ürdün, batıdan İsrail, Lübnan ve Akdeniz ile çevrilidir.

- **Suriye de Hüküm Sürmüş Medeniyet ve Hakkı-**
miyetleri: Hitler, Mısırlar, Aramular,
Babil, Persler, Yunular, Romalılar, Bi-
zans, Emeviler, Abbâsîler, Tolunoğlu, Akşitler,
Selçuklular, Eyyubiler, Memlûkler, Haçlılar ve Os-
manlı

- Suriye'nin Şam Şehri, Emevi İmparatorluğu'nun merkezi ve Memlûk Devleti'nin bölgeleri yönetim merkezi olmuş.

- 1260 yılında, (Devleti Türkiye) Memlûk Sultanlığı'nın başkenti olmuş.

- 1400 yılında, Timur tarafından saldırıya uğrayıp yıkılmış.

- 1517'de Osmanlı egemenliğine girmiştir ve tam 403 sene boyunca Osmanlı tarafından yönetilmiştir ve Şam'ı Şerif Adı ile anılmış.

- 1918 Yılında Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yönetiminin çökmesi.

SURİYE İSRAIL SAVAŞLARI:

- 1948 Topyükün Arap Israel Savaşı.

- 1963 Altı Gün Haziran Savaşı, Golan Tepeleri'ni kayıp edilmiştir.

- 1973 Oktobur Suriye Israel Savaşı, 1981 yılında Golen Bölgesinin tek tarafı olarak ilhâk edilmiştir.

BU GÜNKÜ ARAP ORTADOĞUSUN DA İLK TÜRK HAKİMİYETLERİ

1) 805/868 - TOLONOĞLU DEVLETİ: Abbasî Hilafet Döneminde Türk asıllı Fergana'dan gelme asker kölesi olan Ahmet bin Tolun yönetiminde Mısır'da kurulan Orta doğudaki ilk Türk devleti olmuştur.

Bu devletin Hakkımlı Mısırın yanı sıra Filistin, Lübnan, Libya'nın Doğu'su, Suriye, Antakya ve Mersin kadar ulaşmıştır.

- 38 Yıl Hakkımlı Sürmüştür ve Abbasî Halifesinin Ordusu tarafından son verilmiştir.

2) 935/969 - AKŞIT DEVLETİ: Abbasî Hilafet Döneminde Türk asıllı Türkistan'dan gelme asker kölesi olan Muhammet bin Tugaç Al-İkhshid tarafından Mısır ve Orta doğudaki ikinci Türk devleti olmuştur.

Bu devletin Hakkımlı Mısırın yanı sıra Filistin, Lübnan, Suriye ve Hicaz ulaşmıştır ve tarihe ilk defa Kutsal Mekke Türk Hakkımlılığını girmiştir.

- 34 yıl Hakkımlı Sürmüştür ve Fatimiler tarafından son verilmiştir.

SELÇUKLU İMPARATORLUĞU VE ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ:

• 1048 - 1070/1307 Suriye Selçuklu Devleti (Suriye Selçukluları).

Suriye ve havalisinde Sultan Melikşah'ın kardeşi Tutus tarafından kurulan bir Selçuklu hanedanı. Suriye Fatihî Emir Atsız'ın, Kahire yakunarın da, Fatmîler karşısına mağlubiyeti sırasında olduğu zannedilince, Sultan Melikşah, Suriye'yi kardeşi Tutu'a verdi (1077). Fakat Atsız'ın, Sultan Melikşah'ı hayatta olduğunu bildirmesi üzerine, Tutu'şu Halep bölgeye gitmesi emredildi. Bir süre sonra Fatmîler, Şami kuşatmasına, Atsız'ı, Melik Tutu'şun yardımına çağrıdı. Atsız'ın ulaşması üzerine Tutu, daha da iyice hakim olduğu Suriye ellerini ele geçirdi (1079). Sonra Kudüs'ü aldı. Büyük Selçuklu Devletine bağlı olarak, Başehri Şam olmak üzere, Suriye Selçuklu Devletini kurdu.

• 1087/1174 - ATABEY ZİNKİ DEVLETİ: 1087 yılında Melikşah Aksungur'u Halep Hakkımları olarak tayin etti, Tutu'şun taht kavgası sonucu Aksungur'u öldürdü, 1127 yılında Aksungur'un oğlu İmadattin Zinki, Selçuklu Sultanı tarafından Musul Hakkımları olarak tayin edilir ve Zinki Devletinin Kuruluşu başlamış olur.

1174 Yılında Nuriddin Zinki'nin aniden hastalanması sonucu ölmesi, Salahaddin Eyyubi tarafından Nuriddin'in 11 yaşındaki oğlu Salah öldürüldür ve Zinki Hakkımletine Son verilir.

Nuriddin Zinki döneminin de Haçlılara karşı en büyük zaferler bu dönemde sağlanmış ve bazı Arap tarihçiler Nuriddin Zinki'yi Raşîd halifelerin saymaktadır, İslama kazandırdığı Zafer, Adalet ve Dini yasma kazanımlarını

Suriye Tarihinde Türk Varlığı



Hukukçu ve Araştırmacı Av. Ali Öztürkmen'in Kaleminden

dan dolayı.

• 1174/1250 - EYYÜBİ DEVLETİ:

Zinki Devletinin Mısırlı Komutancı olan Salihaddin Eyyubi, 1174 yılında Nuriddin Zinkinin ölümü ile Zinki Devletin Başkanı olan Şam'ı sonrasında Haleb'ı ele geçirerek Eyyubi Hanedanlığını elan eder.

- 1187 yılında Kudüs'ün fethi gerçekleştirildi.

- 1249 yılında Salih Eyyüp öldü ve bu ölüm olayı gizli tutuldu, Türkmen Asıllı olan Eşi ŞERİTÜ DÜR'E 80 gün ülkeyi ve Yedinci Haçı Savasına karşı Savunmayı yendi ve Zaferi sağladı, bu olay tarihte nadir olaylardan biridir, Türk kadının Zeka, Metanet ve Yiğitliğini gösterir.

• 1250/1517- DEVLETİ TÜRKİYE (TÜRK DEVLETİ) KÖLEMEN OGULLARI:

1-1250 - Türkmen/ Deniz Memluklar Dönemi:

- ŞERİTÜ DÜR bazı tarihçiler ilk Memluklu Türk Hükümleri olarak gösterirler, bazları ise ikinci koçası olan Muiz Alâeddin Eyyub Türkmen saymaktadır.

- 1239 yılında Muzaffer Kudüs Moğol İstilasına karşı Ayin jalut savaşını kazandı ve savaş sonrası Zahir BAYPARS tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldü ve tahta geçti.

- 1382 yılında son Deniz Memluku olan Salih Zeyniddin Hacı Hükümdarlığına son verilir Çerkez Memluku Baruk tarafından.

2- Çerkez Burç Memlukları Dönemi:

- 1382 yılında Barguk Bin Enes ilk Buç Memluku olarak Hükümdar olur.

- 1516 yılında Eşref Gansu Göri , Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Giriştiği Mercidabik Savaşını kayıp eder ve Suriye de Memluklu Hakimiyeti son bulur.

- 3- Memluklu Dönemi İslam Dünyasında çok sayıda bilim adamı yetişmiş.

- 4- 1369 Azerbaycan Şamahlı doğumlu Nessimi 1418'de Mısırlı Hükümdarı Seyh el-Müyyed Seyfuddin tarafından Halep Kalesinde Derisi Yüzükler idam edilir

- 5- Ayrıca Bu dönemde Suriye'nin özellikle Kuzey Topraklarında bir çok Türkmen Beyliği kurulmuştur (Dulkadiroğlu - Akköy - Ramazanoğulları- Artukoglu)

• 1516/1918 OSMANLI TÜRK İMPARATORLUĞU:

1516 yılında Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Giriştiği Mercidabik Savaşını kayıp eden Suriye Memluklu Devleti son bulur ve Osmanlı Hakkımlıları başlar ve 402 yıl sürer.

- 1918 yılında Osmanlı ordusu birinci dünya savaşını kazıp etmesi ve İngiliz ve Arap Birlüklerinin baskısı sonucu Suriye den çekilir ve Halep'in Kuzeyinde girişilen İngiliz Mezarlığı Savaşını M.K.Atatürk Komutasında Kazanılır ve bu İsgal sınırı sonrasında Suriye Türkiye sınıri olarak Suriye Türklerini Anavatandan ayırrı.

- Sonraları Suriye'nin Kuzeyini Misak-i Millî Sınırı için gösterildiyse de bu gerçekleştirilemez (Hatay hariç) ve Suriye Türkleri kendi kaderlerine bırakılır ve unutulur.

- 1691 yılında zorunlu Göç ve İskan ile İç Anadolu bölgesinde Çulap ve Halep Çölünde yerleştirilir ve 1699 yılında bu İskana karşılık gelen Türkmenlere Valisi Kurt Yusuf Paşa Tarafında Katlim yapıılır.

- Halep ve Rakka da Çoğunlukta olan Türkmenler İç Suriye, Anadolu, Irak ve İran'a geri dönüs göç yaparlar, bu gün Halepin Araplaşmasında en büyük etkendir.

- Halep Anadolu'dan önce Türkleşen bir Türk Toprağıdır, bu topraklardaki Türk eserleri bunun en büyük ispatıdır.

TÜRKMENLERİN GÖC VE İSKANLARI: Türkmenler, Atayurtları Türkistan dan Mogol istilası ve baskılardan kaçınarak doğuya göç ederek Ortadoğu ya yerlesirler. Bunlar arasında

1- Paramilitär ve Gönüllü Asker.

2- Hükümrانlık ve Esnaf.

3- Devletin Resmi İskan Siyaseti.

- Kutsal Haç Hicaz Yolunun Arap Yağmacılarına Karşı Korunması, Anadoludan Akabe Körfezine olan yolunun -

- Anadoluda İsyân eden Türkmen Boyalarının Cöllere İskan edilerek cezalandırılması ve Arap Bedevi İstilasına karşı koyma.

- SURIYE DE TÜRK ASILLİ TOPLULIKLAR:

1- KIPÇAK TÜRKLERİ (Tolonoğlu ve Memluklu).

2- TÜRKMEN VE YÖRÜKLER (Selçuklu ve Osmanlı).

3-TÜRKİSTANDAN BASMACI HAREKETİ SONUCU GÖC EDENLER (Osmanlı ve T.Cumhuriyet).

4- TÜRKİYE CUMHURİYETİN İLANI SONRASI GÖC EDENLER . (T. CUMHURİYET)

5- Kafkas Grupları Çerkeş , Çeçen ve Karaçaylar (Osmanlı ve Memluklu)

Afganistan daha oluşturuldu.

• Türkmenlerin Katkısı:

1- En büyük katkı maddi ve insani Türkmenlerden olmuş.

2- Türkmenler kendi öz imkanları ile silahlı birlilikler oluştur kendi insanlarını ve bölgelerini korumaya çalışmış.

• Gelecek Suriye den Beklentileri:

1- Gasp edilen hakların iade edilmesi (Mülkiyet, Kültürel ve Siyasi haklar).

2- Türkmenlerin Haklarının Anayasal çatısı altında korunması ve Ana unsur olarak tanınması.

3- Suriye tarihinin yeniden yazılması ve Türklerin rolünün insafı biçimde hakikate dayanılarak yazılması.

• Suriye içindeki Durumlar:

Türk Düşmanlığı, Esad Devletinin ve Arap Milliyetçilerinin resmi politikası olusundan Türkmenler, Türkiye'nin ve Osmanlmın Günah keçisi olarak görülmüş.

1- Her Türkmen canlı hedef haline gelmiş, Humus ta Stane Türkmenlerin Köy ve Kasabasında toplu katliam yapıldı Yüzlerce Türkmen şehit edildi.

2- Tüm Türkmen yerleşimleri Rejim tarafından yakılmış yıklımı ve Etnik Kiyim yapılmış ve Mülklere gamimet sayılmış, özlükler Humus İlinde.

3- Türkmenler Yerleşimleri bazı muhalif gruplar tarafından da yağmalanmış.

4- 30 Bine yakın TÜRKMEN olmuş veya Kayıp Yüzlercesi Hapishanelerde akibetinden haber yok.

• Suriye dışındaki Durumlar:

- Türkiye'ye sığınalar: Halep, Lazkiye, Rakka ve Humus. - Lübnan'a sığınalar: Humus ve Hama.

- Ürdün'e sığınanlar: Şam, Kunaytira ve Dereca

SURIYE TÜRKMENLERİ MÜLTECİ TÜRKMENLERİN DURUMU

- Türkiye Kamplarındaki sıkıntılardı:

1-Sınır kapılarında 9 aya varan beklemeler.

2-Kampların Karışık grulardan oluşması.

3-Eğitimin Arapça Esad müfredatından oluşması ve Türk düşmanlığı içermesi.

4- Yasal çalışma hakkının tanınmaması.

5-Bazı Dini Hayır Kuruluşlar tarafından negatif ayrıma maruz kalmaları.

ÜRDÜN KAMPARI:

Şam, Kunaytira ve Derecan Ürdün'e sığınanlar Türkmenler Çölde Kurulan Kamplarda çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyorlar

LÜBNAN KAMPLARI:

Humus ve Hama dan Lübnan'a sığınalar Türkmenler, Şii Hizbullah Millîlerinin İşkence, Kaçırma ve Öldürmeler ile karşı karşıya ölüm kalm mücadelesi veriyorlar her gün.

TÜRKMENLERİN BU DURUMA DÜŞMELERİNE NE DEN OLANLAR

The term Syria was first used by the French when they occupied these lands 1920 and ruled for 24 years; and is known that the word comes from the Syrians, who are one of the oldest nations of Syria. The Arabs in the past used to call these lands "Bilad al-Sham" (the land of the north), which included Lebanon, Jordan, Palestine and Syria.

Official names of the country:

- 1918-1920: Syria Arab Kingdom
- 1920-1963: Syrian Arab Republic
- 1958-1961: United Arab Republic (Syria – Egypt)
- 1963... : Syrian Arab Republic

Capital City: Turks call it "Şam", Arabs "Dimeşq", and Westerners "Damascus". The country is formed of 14 provinces (Central Damascus, Rural Damascus, Aleppo, Lattakia, Homs, Deir Al Zor, Hama, Hasakah, Daraa, Idlib, Kunaytira, Swaidah, Raqqah and Tartus).

- Land 185.180 km². Population 23,610,000 according to 2010 census

- Official language is Arabic; other languages are Kurdish, Turkish and Armenian

Faith: 88% Muslim and 12% Christian.

Ethnic and Sectarian structure: 66% Arabs – 14% Turks – 10% Kurds – 10% other minor groups (Circassian, Armenian, Assyrian and Greek etc.).

- Sects of the Muslim groups:

* Arabs; 15% Shiite groups: 5% İsmaili - 5% Nusayri 5% Dürzi.

* Turks (Turcoman): 99% Sunni Hanefi sect and 1% Anatolian Alevite.

* Kurds 70% Sunni Shafii and 30% Ezidi and Atheist

Borders: Turkey from the north, Iraq from the east, Jordan from the south, Israel, Lebanon and the Mediterranean from the west.

Civilizations that ruled in Syria:

Hittites, Egyptians, Aramaic, Assyrians, Babylonians, Persians, Greeks, Romans, Byzantine, Umayyad, Abbasids, Tulunis, Ihsids, Seljuk, Ayyubids, Mamluks, Crusaders and Ottomans.

- Damascus became the capital city of the Umayyad dynasty and the regional administration center during the Mamluki State.

- It became the capital of the Mamluk state in 1260.

- It was attacked and destroyed by Tamerlane in 1400.

- It was conquered by the Ottomans in 1517 and remained under Ottoman reign for 403 years and was named as "Sham al Sheriff".

- It was separated from Ottomans in 1918 at the end of the 1st World War.

SYRIA-ISRAEL WARS:

- 1948 Arab-Israel War

- 1963 Six Days War, loss of Golan Heights

- 1973 October Syria Israel War, annexation of Golan area in 1981.

TURKISH DOMINATIONS IN THE ARAB MIDDLE EAST

1) 805-868 - TOLUNOĞLU STATE:

It is the first Turkish state in the Middle East established by Ahmad bin Tolun who was a Turkish soldier during the Abbasid caliphate.

This state ruled in Egypt, Palestine, Lebanon, eastern Libya, Syria, Antakya and Mersin.

- It ruled for 38 years and was destroyed by the army of the Abbasid caliph.

2) 935-969 - İHSİD STATE:

It is the second Turkish state established in Egypt and Middle East by Muhammad bin Tugac al İhsid who was from Turkistan during the Abbasid Caliphate.

It ruled in Egypt, Palestine, Lebanon, Syria and Hijaz, and thus Mecca for the first time was under Turkish domination.

- It ruled for 34 years and destroyed by the Fatimid dynasty.

3) SELJUK EMPIRE AND THE ANATOLIAN SELJUK STATE:

- 1048 - 1070/1307 Syrian Seljuk State

It is a Seljuk dynasty established in Syria by Tutush, Sultan Melikshah's brother. When it was believed that Syria's conqueror Emir Atsız was killed after he lost to the Fatimid state near Cairo, Sultan Melikshah gave Syria to his brother Tutush (1077). However when it was seen that Atsız was alive, Tutush was ordered to go to Aleppo. Later when the Fatimids sieged Damascus, he was called for help by. After Atsız's arrival, Tutush reconquered Syria (1079). Later he conquered Jerusalem and established Syrian Seljuk State under Great Seljuk Empire with Damascus being the capital.

4) 1087-1174 - ATABEY ZENGÜI STATE:

In 1087 Melikshah appointed Aksungur as the ruler of Aleppo; Aksungur was killed in the fight for throne with Tutush.

In 1127 Aksungur's son Imadaddin Zengui was appointed as the ruler of Mosul by the Seljuk Sultan and thus the Zengui State was established.

After Nureddin Zengui's sudden death in 1174, Saladin Ayyubi (Saladin) killed Nureddin's 11 year-old son Salah and thus Zengui dynasty ends.

The greatest victories against Crusaders were obtained during this period. Some Arab historians consider Nureddin Zengui among the Rashideen caliphs for his victories, justices and piousness.

5) 1174-1250 - AYYUBID STATE:

Salahaddin who was Egypt commander of the Zengui Dynasty conquered Damascus and Aleppo after Nured-

Turkish Presence in Syrian History



By Ali Öztürkmen, Lawyer and Researcher

din's death in 1174 and established the Ayyubid State. In 1187 Jerusalem was conquered.

He died in 1249 but his death was kept hidden from the army; his Turcoman originated wife, **SECRETÜ DÜR** ruled the country and defended the state against Crusaders for 80 days. This rare event shows the intelligence, solidarity and bravery of the Turkish woman.

• 1250-1517- TURKISH STATE (KOLEMENS STATE):

1-1250 - Turcoman/Sea Mamluks Period:

- Some historians show **SECRETÜ DÜR** as the first Mamluk ruler but others accept her second husband Muiz Alaeddin Eybik Türkmen as the first ruler.

- In 1239 yılında Muzaffer Kutuz defeated the Mongolian army at Ayn Jalud battle but was killed in an assassination by Zahir Baybars.

- In 1382 the state falls during the reign of the last ruler Salih Zeyniddin Hacı.

2- Circassian Memluks Period:

- In 1382 yılında Barguk bin Enes becomes the first ruler.

- In 1516 yılında Eşref Gansu Gauri, loses the Mercidabik battle against the Ottoman army lead by Yavuz Sultan Selim and thus the Memluk reign in Syria comes to an end.

3- during the Memluk states, many scientists appeared at the Islamic world.

4- In 1369 Azerbaijan born Nesimi was executed at Aleppo Castle by the Memluk ruler Seyh el-Müeyyed Seyfuddin in 1418.

5- At this period many Turcoman principalities were established in the northern lands of Syria (Dulkadiroğlu – Akköyün - Ramazanoğulları- Artukoğlu)

• 1516-1918 OTTOMAN TURKISH EMPIRE:

After fall of the Syrian Memluk State as a result of the loss of Mercidabik Battle, the Ottoman rule started and continued for 402 years.

- In 1918 after losing the World War 1, the Ottoman army withdraws from Syria. The battle with the British was won and the border between Turkey and Syria was identified.

- After the war, north of Syria was included within the National Treaty however this was not realized (except Hatay province) and the Turks in Syria were left alone.

- In 1691 Turks from Central Anatolia were forced to settle to Chulap and Aleppo desert; Turcomen who opposed this forced migration were slaughtered in 1699 by the Governor Kürt Yusuf Pasha.

- Later these Turcoman tribes returned to Anatolia, Iran, Iraq or central Syria; this led to the Arabization of Aleppo.

- Aleppo became a Turkish land even before Anatolia; Turkish structures, buildings etc. in this city prove this fact.

MIGRATION AND SETTLEMENT OF THE TURCOMAN

The Turcoman tribes left their homeland Turkistan due to the Mongolian invasions and settled in the Middle East. These include:

1- Paramilitary and Volunteer Soldiers.

2- Administration and Tradesmen.

3- Official Settlement Policy of the State.

- Protection of the Holy Pilgrim Road to Hajj against looters; road from Anatolia to the Aqabah Gulf

- Forced settlement of the rebellious Turcoman tribes in Anatolia to deserts.

TURKISH ORIGINATED COMMUNITIES IN SYRIA

1- Kypchak Turks (Tolonoglu and Mamluk).

2- Turcoman and Nomads (Seljuk and Ottoman).

3- Migrants from Turkistan due to invasions (Ottomans and Republic of Turkey).

4- Migrations after foundation of the Republic of Turkey (Republic of Turkey)

5- Caucasian groups: Circassian, Chechenian, Karachay (Ottoman and Memluk)

Around 14% of the population in Syria is Turcoman, which is equal to 3.5 million people. Distribution to provinces is:

1) Aleppo Province: 150 Turcoman villages and towns in rural Aleppo

2) Homs Province: 55 Turcoman villages in rural Homs

tect their people and areas.

• Expectations from the Future of Syria:

1- Return of the seized rights (properties, cultural and political rights).

2- Protection of rights of Turcoman under the Constitution and recognition as a main element of the country.

3- Rewriting of the Syrian history and mentioning the role of Turks in an objective and just way.

• Situation in Syria:

Turkish hostility has been the main driving source for the Assad regime and Arab nationalism.

1- Every Turcoman has become a live target; a mass slaughter took place in 5 Turcoman villages in Homs where hundred of Turcomen were killed.

2- Especially in Homs all Turcoman settlements were destroyed by the regime, ethnic cleaning took place and their properties were confiscated.

3- Turcoman settlements were looted by some opposition groups.

4- Around 30.000 Turcoman have been killed or lost; and thousands of them are in jails.

• Situation outside Syria:

- Those who seek refuge in Turkey; mostly from Aleppo, Lattakia, Raqqah and Homs.

- To Lebanon: from Homs and Hama.

- To Jordan: Damascus, Qunaytira and Daraa

STATUS OF THE SYRIAN TURCOMAN REFUGEES

• Problems in camps in Turkey:

1- Waiting up to 9 months in border gates,

2- Mixed grouping in camps,

3- Using the Assad regime's curricula in education, which include Turkish hostility;

4- No legal working permit given,

5- Being exposed to negative discrimination by some religious charity organizations.

• Jordan Camp:

Turcoman from Damascus, Qunaytira and Daraa are suffering difficult conditions in the camp established in the desert of Jordan.

• Lebanon Camps:

Turcoman from Homs and Hama are facing kidnaps, torture and killing by the militants of Shiite Hezbollah.

THE REASONS BEHIND THE CURRENT SITUATION OF THE TURCOMAN

1) Lack of awareness of organization and real organizations.

2) Low education level; suppression of Turcoman identity due to oppression and at some areas underlining only the religious identity.

3) Lack of interest against Turcoman by officials of Republic of Turkey; useless statements by these officials put the Turcoman into the target.

4) Republic of Turkey takes the Syria issue in a religious view and thus the Turcoman are not part of their projects and strategy.

5) Exclusion of honest and dedicated Turcoman and giving the leadership to opportunist and ignorant people.

6) Public, media, opposition and society in Turkey do not show the necessary interest and support to the Turcoman cause.

LOSS OF TURCOMAN WILL BE LOSS OF TURKEY

• Unfortunately Turcomen have lost everything after this endless war in which they sacrificed a lot.

- They fought against Assad and other opposition groups inside.

- Outside they also struggled with the opposition structure formed in Turkey; Turcoman is being represented with the rate 1.5% in this structure while Kurds who are acting together with Assad are being represented with 20%.

- What else can be done after all these mistakes?

WHAT SHOULD BE DONE TO PREVENT THE LOSS OF TURCOMAN

1) The belief that the Turcoman cause is the national cause of Turkey should be disseminated and considered above all political concerns.

2) Syrian Turcoman Congress should be summoned urgently and political and military structures of Turcoman should be established.

3) Public awareness should be created for the Turcoman cause in the Turkish and world public.

4) Turkey should support loyal groups at every stage (Turcoman and Sunni Arab tribes)

5) Turcoman in Jordan and Lebanon should be moved to Turkey; camps special for Turcoman should be established; education should be in Turkish; work and resident permits should be issued.

• Kirkuk, Telafer or Aleppo and Homs should not be only seen as Iraqi or Syrian lands; these are margraves of Turkey.

• We did not draw these borders; these borders drawn by the British and French occupants about a century ago should not prevent Turks' emotions.

• Why can we not overcome these borders drawn by the enemy a century ago?

• Those buried in Çanakkale and Sarıkamış without even a coffin are all our common ancestors.

• We do not see any difference; I do not see and understand what difference you see.



YAZAR RÜYA TOKGÖZ'DEN, KIRGİZİSTAN FAHRİ KONSOLOSU DR. MUSTAFA KURT'A ZİYARET...

Ankara (Sivil İnisiyatif) - Yaşamları şairlerine, şirleri yaşamlarına tanıklık etmiş ve edebiyata gönül vermiş Şair-Yazar Rüya Tokgöz, Gazeteci Şair, Yazar ve Kırgızistan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt'u makamında ziyaret etti.

Ziyaret dolayısıyla söz alan Rüya Tokgöz birlikte olmanın verdiği onur ve mutluluğa dikkat çekerek "Konsolosumuz vasası ile Kırgızistan'da kültürel etkinlikler yapmak; oradaki yazarlarla birlikte bir araya gelip kültürümüzü ve dünden bugüne bize bırakılan kültür mirasını konuşmak paylaşmak isterim" diye konuştu.

Daha sonra Rüya Tokgöz; Kurt'a

ve Kırgızistan'tan gelen konukları Абылқасым Шерниязов ve eşi İndira Шерниязov'a "Beni Sensiz Bırakma" kitabı hediye etti.

Dr. Mustafa Kurt "Avrasya bölgesinde yeniden bir diriliş var"

Kırgızistan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt da şair ve yazarların toplumun aynası olduğunu vurgulayarak insanları birbirine kaynaştıran ve ölümsüzleştiren yegâne unsurun kültür ve eserleri olduğunu söyledi.

Ziyareti önemsediğini belirten Dr. Kurt "özellikle Kırgızistan'dan bugün burada bizlerle beraber olan değerli dostum Абылқасым Шерниязов ve eşi İndira

Başkent Platformu Genel Başkanı ve Kırgızistan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa KURT:

"İnsanları birbirine kaynaştıran ve ölümsüzleştiren; kültür ve eserleridir".

Шерниязов hanimefendi, Kırgızistan-Türkiye arasında ticari ve kültürel alanda neler yapabiliriz için buradalar. Sizlerin de burada bu maksat ve gaye içinde bulunmanızı iki ülke açısından çok önemli buluyorum. Makamlar, mevkiler gelir geçer ancak kültür su gibi akar, gider ve yerini, yatağını bulur. Bakın yıllar sonra tekrar bu kültür sayesinde Avrasya bölgesinde yeniden bir diriliş var, asırlar sonra sanki dün gibi tekrar bir araya geldik ve adeta nerde kalmıştık dercesine büyük bir heyecanla Kırgızistan-Türkiye kardeşliği yoluna devam etmekteyiz" diye konuştu.

Kırgızistan-Türkiye arasında devlet nezdinde ilişkilerin çok iyi seviyede olduğuna dikkat çeken Dr. Kurt, sözlerini söyle sürdürdü:

"Kırgızistan-Türkiye devlet başkanları dışları bakanlıklar, bürokratlar, büyük elçiler, TİKA vs. güzel çalışmaktadır. Bizlerde kültürel ve ticari faaliyetlerle bunları desteklersek; inanıyorum ki Kırgızistan-Türkiye kardeşliği dün olduğu gibi bugün de sonsuza denk hep parlayan yıldız olacaktır".

Seyit Tokgöz "Kırgızistan'da yatırım yapmak istiyorum"

İşadamı Seyit Tokgöz ise ziyaretin sahibi ortamından çok etkilendigini belirterek "Kırgızistan'ı en kısa sürede ziyaret etmek istiyorum. Bu ziyaret, hem kültürel hem de yatırım amaçlı olacaktır. Bir başka ifade ile, Kırgızistan'da yatırım yapmak istiyorum" diye konuştu.

Абылқасым Шерниязов "Sizleri Kırgızistan'a bekliyorum"

Kırgızistan'dan gelen Абылқасым Шерниязов ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi:

"Kırgızistan sizlerin ata yurdu, sizlerin ata babalarınızın yurdu... Yani, sizlerin öz yurdu; sizleri Kırgızistan'a bekliyoruz. Mutlaka gelip ata yurdunu görmeliiniz. Birlikte kültürel ve ticari faaliyetler ile balalarımıza çok güzel miras bırakabiliriz".

Daha sonra karşılıklı hediye takdimi ile ziyaret sona erdi.

Capital Platform Chairman and Honorary Consul of Kyrgyzstan Dr. Mustafa KURT:

"what integrates people and makes them immortal is culture and their works"



VISIT FROM AUTHOR RÜYA TOKGÖZ TO HONORARY CONSULAR OF KYRGYZSTAN DR. MUSTAFA KURT

Ankara (Non Governmental Initiative) - Poet-Author Rüya Tokgöz, whose life has witnessed her poems and her pomes to her life, visits Dr. Mustafa Kurt, journalist, poet and author, and Honorary Consular of Kyrgyzstan Dr. Mustafa Kurt at his office. During the visit Tokgöz said; "Today it is a great honor and joy for me to be here with you and talk about my book. I wish to perform cultural events in Kyrgyzstan via Mr. Consular; meet the authors there and discuss our cultures and tour cultural heritage". Rüya Tokgöz presented Dr. Kurt and his guests from Kyrgyzstan Абылқасым Шерниязов and his spouse İndira Шерниязов her book "Beni Sensiz Bırakma (Do Not Leave Me without You)".

Consular Kurt said: "As you know I am also a poet and author. What

integrates people and make them immortal is their culture and cultural works. Today I attribute great importance to your visit. My guests from Kyrgyzstan my dear friend Абылқасым Шерниязов and his spouse İndira Шерниязов are here to discuss to improve the cultural and commercial relations between both countries. Your visit aiming the same purpose is therefore very important for both countries. Positions and titles are temporary but culture flows like water and finds its stream. As you can see after so many years, there is a resurrection in Eurasia region; we have met again after all those centuries and our fellowship of Turkey and Kyrgyzstan is progressing. The relations between both countries at the state level are at a very good level. Presidents, governments, foreign ministers, bureaucrats, ambassadors, TİKA etc.

are working very well. If we support them with cultural and commercial activities, I believe the relations between both countries will be a star shining till forever as in the past.

Businessman Seyit Tokgöz said; "Me and my wife wish to visit Kyrgyzstan together with Consular Mustafa Kurt both to get involved in cultural activities and look for opportunities to invest in Kyrgyzstan".

Абылқасым Шерниязов from Kyrgyzstan said; "Kyrgyzstan is your fatherland, your own lands. I wish to see you all there; you must come and visit your fatherland. We can leave a very good heritage to our children through cultural and commercial activities.

The visit ended with presentation of gifts by both parties.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE DOĞRU ADIM ATILAMADI

Cözüm sürecinin muhatabı PKK olduğu sürece, bu sürecin adını çözüm değil, çözümsüzlük süreci olarak değiştirmelisiniz. Çünkü PKK hiçbir zaman çözümden yana olmamıştır ve olmayacağıdır. PKK'nın doğru bir şekilde tahlilini yapmadan PKK'nın muhatap alınması yanlıştır, hatadır ve çözümsüzlüktür.

Hangi PKK? PKK'nın ucu açıktır. Türkiye PKK'sı mı? İran PKK'sı mı? Suriye PKK'sı mı? Irak PKK'sı mı? İsrail PKK'sı mı? Ermeni PKK'sı mı? Parallel yapının PKK'sı mı? Devlet hangi PKK'yı muhatap olarak çözüm sürecini başlatacak. Bunu anlamakta güçlük çekmekteyim. Bu anlayış bu gündeşinde devam ederse sonu hüsran olur. Yapılan çalışmalar boş gider. Zaman kaybımız kaçınılmaz olur. Sorunlar giderek büyür.

Kendisini PKK'nın lideri olarak gösteren ve PKK'nın kurucu başkanı olan Abdullah Öcalan'ın PKK üzerindeki etkisi ne kadardır? PKK Öcalan'ı dinliyor mu? Öcalan'ın örgüt üstündeki otoritesi ne kadardır? PKK Kürtlerin, Türkiye de Demokratik hak ve özgürlüklerinin kazanılmasının dışında başka emelleri var mı? Bunlar iyice irdelenmeden muhatabı tespit etmek galettir, delalettir. Devlet bir an önce muhatap konusundaki yanlışından vazgeçmelidir. Daha dün ülkemizi yakıp yikan ve kana bulayanların yaptıkları eylemin adına ne denmeli. Türk Kurt ayrımı yapmadan ülkeyi yakıp yikan, kırka yakın insanı katledenlerin adına hain yaptıkları işe ihanet adı verilir. Bu bir başkaldırı eylemidir. Eminim ki bu ihanetten, tüm Kurt aydınları gibi Öcalan da üzüntü duymuştur. Bu olayların içinde, gezi eylemlerinin aktörleri yerlerini almışlardır. Devlet burada güvenlik zafiyeti göstermiştir. Şartlar ne olursa olsun, Devlet vatandaşının can ve mal güvenliğini korumak zorundadır. Bu korumayı yapamıyorsa, orada Devlet yok demektir. Devletin olmadığı yerde başka güçler var olur. Devletimiz, kamu güvenliğini zaafa uğratmadan tüm gücüyle tedbir almmalıdır.

Başbakanımız, Sayın Davutoğlu Akıl insanların toplantısında, PKK'dan şikayetlerini sıralarken, silahlı militanlarının, sınır dışına çıkmadığından rahatsızlığını dile getirdi. PKK sözünde durmadı. Sayın Davutoğlu ne bekliyoruz? PKK'nın birisi söz verir diğeri bildigini okur. Kurtlerin %95'i, kendilerini bu ülkenin ashı unsuru olarak görmektedir. Türkler ne kadar bu ülkenin sahipleri iseler, Kürtlerde ölçüde bu ülkenin sahipleridirler. PKK'nın denetiminde olan %5'lük marjinal grup, bölmek, parçalamak ve ayırmak gibi bir amaç doğrultusunda olanlardır. Bunlar her fırسatta Devletimize karşı tehditlerini yapmaktadır. Çözüm sürecini bâhane ederek tehdit edenler." Kobani düşerse Ankara düşer" ifadelerini kullanan kendini bilmezler, karşılık alımlarla daha da azınlıkacaklar. Bu ifadeleri kullananlar, PKK'nın siyasi uzantılarıdır. Öcalan'ın bu marjinal yapı ile aynı görüşte olma-

dığı kanaatindeyim. Barış ve çözüm sürecinde Öcalan, PKK'nın büyük bir bölümne söz geçiremeyecektir.

Devlet, güvenlik konusunda sıfır toleranslı olmalıdır. Doğu ve Güneydoğu bölgemizde var olan STK'ların hiç biri korkularından düşüncelerini özgürce açıklayamamaktadırlar. Vatandaş korkutulmuş konuşamıyor. Herkes baskı altındadır. Devlet otoriter değildir. PKK'nın siyasi uzantıları içindeki insanlar dahi korkularından düşündüklerini söylemeye özgür degillerdir. Devlet otoritesini kurmalı ve vatandaşını bu korku tünelinden güvenli bir şekilde geçirmelidir. Vatandaş devlete güven duyduğu takdir de bu çapulcu sürüsüne pabuç bırakmaz. Ülkesine, Memleketine canla başla sahip çıkar. Bu güven mutlaka vatandaşşa verilmelidir. İnsanlar evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmış, Doğu ve Güneydoğu illerinden göç başlamıştır. Milli güvenlik kurulu vatandaşının güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri zaman geçirmeden almalıdır. Daha güvenlik paketi çıkmadan PKK katılen kabul etmeyeceğini söylemiş ve bunu vatandaşlarından vaz geçilmeyeceğini savurmaktaadır. Barış sürecinin yerin dibine batsın. Sizinle barışın olması mümkün değildir. Devlet te bunu anlarsa ne mutlu bize. İnşallah anlayacaktır ve en kısa zamanda yanlışından geri dönecektir. Devleti, kendi güvenliği ile ilgili kararlarını PKK'nın izniyle mi alacaktır. Böyle anlaşılmaz, garip ve ilginç bir durumla karşı karşılaşuyoruz. CHP'nin 27 yıllık tek partili faşist yönetimi, kendi fasit anlayışlarını, Devletin resmi ideolojisi haline getirerek, Özelliğe le Kürtlere karşı yapılan zülüm ve inkarçı politikaları, PKK'nın faşist, baskıcı sisteminin doğmasına neden olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeye rağmen Barış ve çözüm sürecinden vazgeçmemeli. Demokratik çözümü kendi halkı için yapmalıdır. Ne kadar çok demokrasi o kadar çok çağdaşlaşma demektir. Yani çözümün tarafı olarak Kurt halkın tamamını görmelidir. Öcalan'ın muhataplığını doğru bir tespit olarak görmekteyim. Devlet, Öcalan'ı da yanına alarak, Öcalan'ın denetiminde olan tüm Öcalan taraftarları ve tüm Türklerle işbirliği yaparak, tek vücut halinde PKK ile mücadele etmelidir. Böyle bir Konsorsiyum yapıldığı takdirde, süreç hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürüür. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz pekişmiş olur. Bu birliğimizin bozulması için, başta Türkiye düşmanları, PKK ile işbirliği yaparak karşı eylemlerini gerçekleştireceklerdir. Devlet, Öcalan'ı da Öcalan taraftarlarını da tüm Kürtlere de, PKK'dan ve Türkiye düşmanlarından korumalıdır.

RIGHT STEP COULDN'T BE TAKEN IN PEACE PROCESS

As long as the addressee of the solution process is PKK, you must change the name as not the solution but deadlock process. Because, PKK is not in favor of the solution and never will be. Without proper analysis of PKK, addressing ourselves to PKK is incorrect, error and deadlock.

Which PKK? PKK is open ended. PKK of Turkey? PKK of Iran? PKK of Armenia? PKK of Parallel Structure? The State address to which PKK to start a solution process. I have difficulty to understand this. If this understanding continues in the same way, the result will be frustrated. All efforts will be vain. It will be inevitable to lose time. The problem goes up.

How much is the influence of Abdullah Öcalan who is the founder of PKK and see himself as the leader of it on PKK. Does PKK listen him? How much authority he has on PKK? Does the Kurds of PKK have different aims other than to gain democratic rights and freedoms in Turkey? Without searching these carefully, identifying interlocutor is blindness, heresy. State should give up his mistake on the address. What should be the name of the action of those who just burn and wreck our country yesterday and shed blood? Those who destroyed the country without doing any discrimination of Turkish and Kurds and killed nearly forty people are called traitors and the work they do called as betray. This is an act of rebellion. I am sure that Öcalan as well as Kurdish intellectuals are sad of this betray. Inside these events the actors of Rally Park took their places. State showed security weakness here. Whatever the conditions are, the state has to protect the security of his citizen's life and property. If it is not able to do this that means no state available there. There are other powers where the state is not. Our state has to take measures in full force without weaken public safety.

Our Prime Minister Mr. Davutoğlu in the meeting of wise people while he was sorting complaints from the PKK, expressed his discomfort that the armed militants, did not go beyond borders. PKK did not keep its promise. What were you expecting Mr. Davutoğlu? One from PKK give promise the other does what he knows. 95% of the Kurds see themselves as the main element of this country. How much the Turks are the owners of this country, that much the Kurds. 5% marginal group under the control of PKK has the aim of dividing, separating and disaggregating. At every opportunity they do their threats against our state. The one who threat pretending the solution process, the irresponsible's who use the expression of "if Kobani falls, Ankara falls", if they don't get response they will be more unruly... Those who use these expressions are the political extensions of PKK. I believe that Öcalan is not of the same

opinion with this marginal structure. In the peace and solution process most of PKK will not listen Öcalan.

State shoul not have tolerance about security. NGO's who located in the South and South East region cannot be able to explain their thoughts freely. Citizens are frustrated cannot speak. Everybody is under pressure.

The State is not authoritarian. The people even in the political extension of PKK are free to say their thoughts because of their fear. State should set up his authority and take his citizens out of this horror tunnel safely. When citizen has confidence in government, they won't afraid the threats of these marauders. He looks after his country with heart and soul.

This confidence should be given to the citizen. The people were forced to leave their homes and lands, Migration started from the South and Southeast provinces. National Security Council has to take every measures related to safety of citizen immediately. Before the safety package emerged, PKK told that they won't accept it. They do their threats by saying "if you do not give up these security decisions, peace process will be in danger. The peace process is sunk into the ground. Peace is not possible with you. If the state understands this we will be very happy. I hope it will and it will return from a mistake in a short time. Is the state will take the decisions related to its own safety with the permission of PKK. We are facing such complex, strange and interesting situation. CHP's 27 years of one-party fascist administration by doing the State's official ideology of their corrupt understanding especially their tyranny and disbelief policies against Kurds led to the emergence of PKK's fascist, oppressive system.

Though all these Turkish Republic shouldn't give up these peace and solution process. It should continue to democratic solution for its own society. How much democracy means that much modernization. That is he should see the whole Kurdish society as the party of solution. Let me see it as an accurate determination of Öcalan's interlocutors. State must struggle as one body with PKK by taking Öcalan in his side, doing cooperation with all the fans of Öcalan in control and all the people from Turkey. In case of such a consortium, the process proceeds at a fast and healthy way. Unity and brotherhood would be strengthened. For disruption of our union, in particular Turkey's enemies in cooperation with PKK will perform their anti-actions. State should protect Öcalan, Öcalan supporters and all Kurds from PKK and the enemies of Turkey.



İdris ORTAKAYA

Erdoğan, Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çıkıyor şimdî birileri Avrupa'da, Batı'nın değişik yerlerinde, Türkiye'nin, burası bizi ciddî manada rahatsız ediyor, DEAŞ'a yardım ettiğimizi söylüyor. Bakın, Türkiye'nin asla DEAŞ gibi bir terör örgütüne destek verme gibi bugüne kadar yanlış olmamıştır. Çünkü biz 32-33 yıldır terörle mücadele eden bir ülkeiz. Terörün, terörizmin ne olduğunu gayet iyi biliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsündeki konferans taki konuşmasında, DEAŞ terör örgütünün hem Suriye'de hem Irak'ta yılların birikiminin bir neticesi olarak, göstere göstere ortaya çıktığini söyledi.

Mısır'da, Ukrayna'da, Libya'da bugün oluşan manzarayı yıllar öncesinden kestirebilmeyen hiç zor olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın şu anda tüm bölgeyi ilgilendiren, küresel ölçekte etkileri olan bu sorunlar karşısında BM'nin, AB'nin yeterince inisiatif almamalarını, ağırlıklarını yeterince koymamalarını görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin Suriye'den kabul ettiği mülteci sayısının 1 milyon 600 bin rakamını geçtiğini dile getiren Erdoğan, AB'nin tamamının ise yaklaşık 200 bin insanı kabul ettiğini söyledi.

Türkiye'nin sadece Kobani'den bir hafta içinde 200 bin insanı kabul ettiğini hatırlatan Erdoğan, «Bizim Türkiye'de barınan mülteciler için sarf ettiğimiz miktar şu anda 4,5 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'ye dışarıdan gelen yardım 200 milyon dolar» dedi.

Yardım gelse de gelmese de Türkiye'nin desteğini vermeye devam edeceğini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

«Niye? Bu insanlar bize sığınmıştır. Türkiye, kendi geleneklerinden, kendi değerlerinden aldığı inançla bu desteğini sürdürür. Çıkıyor şimdî birileri Avrupa'da, Batı'nın değişik yerlerinde, Türkiye'nin, burası bizi ciddî manada rahatsız ediyor, DEAŞ'a yardım ettiğimizi söylüyor. Bakın, Türkiye'nin asla DEAŞ gibi bir terör örgütüne destek verme gibi bugüne kadar yanlış olmamıştır. Çünkü biz 32-33 yıldır terörle mücadele eden bir ülkeiz. Terörün, terörizmin ne olduğunu gayet iyi biliriz. Bu mücadeleyi sürdürür bir ülke olarak bizim müca-

delemiz DEAŞ-la da aynı şekilde devam edecektir. Şunu da söyleyeyim; bazıları DEAŞ, İslam veya İslami bir örgüt gibi göstermenin de gayreti içine giriyorlar. Kusura bakmasınlar. Bir defa İslam, anlamı barış olan 'Sin' kelimesinden türemiştir ve anlamı barış olan bir din asla teröre müsaade etmez ve böyle bir yaklaşımı mensupları olarak bizler de kabul edemeyiz. DEAŞ bir terör örgütüdür.»

»Kobani niye böyle stratejik?»-

Şu anda küresel gündeme bakıldığından, gündemde sadece DEAŞ'ın ve Kobani kasabasının olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Bölgedeki mesele sadece bir Kobani meselesi değil, şu anda çok az sivilin yaşadığı, 200 bin sivilin Türkiye'ye sığındığı Kobani, bölgede yaşanan acının, trajedinin ortaya çıkan sonucun inanın çok cüzi bir kısmıdır ve bunun da istismarı yapılmaktadır» diye konuştu.

«Kobani niye böyle bir stratejik konuma getirilmiştir, bunun üzerinde düşünmemiz lazım» diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

«Ne var burada acaba? Petrol mü, altın mı, elmaslar mı var? Neden acaba Kobani? Bunun üzerinde durmak gereklidir. Kaldı ki bugün Kobani'yi bombalayanlar, koalisyon güçleri, açık söylüyor; dost acı söyle, ama gerçeği söyle, bu gerçeği söylemek zorundayım. Bakınız, Hama vurulmuştur sesleri çıkmamıştır. Humus vurulmuştur, insanlar öldürümüşür, sesleri çıkmamıştır. Deyr ez-Zor vurulmuştur, sesleri çıkmamıştır. Bütün onlar vurulurken, sesleri çıkmayanlar acaba Türkiye'nin sınırlarındaki Kobani ile ilgili niye bu kadar böyle aceleci, dünyanın her yerinde bunu stratejik konuma taşıdıklarını? Onlar için bunun stratejik önemi nedir? Dünyanın 10 bin kilometre ötesinde Kobani, stratejik önemi ne? Benim sınırmıda burası. Eğer stratejik bir konumu olacaksa benim için olmalı, onlar için olmaması lazımdır. 200 bin insan zaten oradan çıkmış vaziyette, şu anda boş bir Kobani var. Dediler ki; «biz PYD'ye silah yardımı yapmamız lazımdır.» Ben de kendilerine yanlış yaparsınız dedim. Çünkü PYD bir terör örgütüdür. Şu an Kobani'de zaten sivil halk bize geçti. Orada bin, iki bin savaşçı var, bu attığınız silahlar DEAŞ'ın eline geçerse bunu neyle izah edeceksiniz? Ne oldu?»



Atilan silahların bir bölümünün DEAŞ'ın eline geçtiğini ifade eden Erdoğan, diğer bölümün de oradaki bin, iki bin kişinin eline geçtiğini söyledi.

Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:

«Neye benziyor bu? Aynen DEAŞ, Suriye'den Irak'a girdiği zaman ilk girdiği yer neresiydi? Musul. Musul'a girdiği zaman Irak'ın merkezi hükümetin ordusu ne yaptı? Musul'u terk etti, ama silahları bırakarak kaçtı. Kimindi bu silahlar, kimler bu silahları vermiş? Bir baktık ki Amerika'nın Irak ordusuna vermiş olduğu silahlar tamamıyla, DEAŞ'ın eline geçti. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Şu anda o silahlarla Irak'ın yüzde 40'ı işgal edilmiş durumda. Aynı şekilde Suriye'de de belli bir bölüm işgal edilmiş vaziyetti. Bütün o olaylara bakarken, Irak şehirlerinde on yillardır insanlar ölüren uluslararası toplum sustu, şu anda da susuyor. Sunun altını çizerek ifade etmek durumundayım; Batı'nın Ortadoğu'ya karşı sergilediği çifte standartlı tutum, Ortadoğu'da vicdanları çok derinden etkiliyor ve etkisi yıllarca silinmeyecek tahribatlara zemin hazırlıyor. Bu çifte standartlı durum son bulmadığı, küresel adalet tesis edilmediği müddetçe Ortadoğu'da ya da diğer bölgelerde bu tahribat daha da artacaktır. Batı da bu tahribattan uzak kalmayacaktır. Yaklaşan bu tehlkeyi hepimizin görmesi gerekiyor. Avrupa'nın bu tehlkeyi özellikle görmesi gerekiyor.»

»Terörle mücadele konusundaki sami-

miyetin sorgulanmasını da beraberinde getirir...»

Bu yılın 1. Dünya Savaşı'nın yüzüncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, «Yüz yıl önce, 1. Dünya Savaşı'nın ardından, Ortadoğu'da çizilen sınırlar, oluşturulan senaryolar, yapılan tasarımlar, şu anda adeta dikişlerini patlatarak küresel sorumlara dönüşüyor» dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

«Birinci Dünya Savaşı'na bakıp orada sadece 1915 olaylarını görmek, onun gölgesinde tartışmak, diğer derin meseleleri görmemek vicdanları kanatıyor. Bölgedeki her meselenin birbiriyle irtibati var, her mesele geniş bir bakış açısıyla değerlendirilerek çözüme kavuşturulabilir. Yoksas bugün özellikle DEAŞ'ı ortadan kaldırırsınız, yarın bir başkası çıkar. Bugün Kobaniyi kurtarırsınız, yarın başka Kobaniler çıkar. PKK terör örgütüne yesil ışık yakılırken, işte bu terör örgütüne kırmızı ışık yakılması, terörle mücadele konusundaki samimiyetin sorgulanmasını da beraberinde getirir. Suriye'de 300 bin insanın ölümüne ses çıkarılmayıp, gerçekten Kobani için ayağa kalkılması, adaleti sorgulanır hale getirir.»

Bölgelinin meseleleri karşısında adil, kapsayıcı, bütünlükçü bir yaklaşımın sergilenebilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Erdoğan, AB'nin bunu Türkiye ile başarabileceğini söyledi.

Türk Dünyasının Aksakalları, 1. Dünya Göçebe Oyunları'nın Kültürlerarası Diyalogu Geliştirmeye Büyük Katkı Sağladığını Belirttiler



Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev; Türk dili konuşan ülkelerin Aksakallar Konseyi temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın basın hizmeti bildirdiğine göre, görüşme sırasında, Türk dünyası ülkeleri arasında kültürel ve sosyal alandaki işbirliğin çeşitli konuları, hem de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin kültürel mirasını koruma ve geliştirme de daha sonraki işbirliğinin planları ele alındı.

Cumhurbaşkanı'na Bişkek'te gerçekleşen Türk Dili Konuşan Ülkeler Aksakallar Konseyi 8. oturumunun sonuçları hakkında bilgi sunuldu. Cumhurbaşkanı Atambayev ve Aksakallar Konseyi temsilcileri, Kırgızistan'da yapılan 1. Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk dünyası ülkeleri arasında kültürlerarası diyalogu geliştirmeye sağladığı katkıyı belirterek bu faaliyetin sonuçlarını incelediler.

Atambayev, Türk dünyası ülkeleri arasında kültür değişimini daha derinleştirme ve genişletmenin önemini vurguladı.

Erdogan speaks at French International Relations Institute

President Recep Tayyip Erdogan, "You see now comments in Europe and different parts of the West saying that we are supporting ISIS, which is really disturbing for us. Turkey has never been involved in such a mistake to help the ISIS. We are a country fighting against terrorism for more than 30 years. We know very well what terror and terrorism is".

In his speech at the French International Relations Institute President Erdogan stated that ISIS had occurred apparently as a result of the conditions both in Syria and Iraq throughout the years.

Noting that it is not difficult to envisage the current situation in Egypt, Libya and Ukraine even years ago, President Erdogan said; "we see that UN and EU are not taking enough initiatives against these problems, which is related with the whole region and have got global impacts".

Pointing the fact that Turkey has now accepted more than 1.6 million Syrian refugees, Erdogan said the number of Syrian refugees in the rest of Europe is around 200.000.

Reminding that Turkey accepted around 200.000 people from Kobane in only one week, Erdogan said; "we have spent 4.5 billion US Dollars for the refugees so far. The amount we have received from abroad is 200 million USD".

Stating that Turkey will continue to support the refugees whether they receive assistance from abroad or not, Erdogan continued:

"Because these people have sought shelter in our country. Turkey continues this support with the belief we get from our traditions and values. Now you see comments in Europe and different parts of the West saying that we are supporting ISIS, which is really disturbing for us. Turkey has never been involved in such a mistake to help the ISIS. We are a country fighting against terrorism for more than 30 years. We

know very well what terror and terrorism is. As a country involved in such a struggle we will similarly continue to struggle against ISIS too. Some are trying to link ISIS with Islam or are trying to show them as an Islamic organization. No way; Islam first of all is derived from the word "silm" which means peace. Such a religion will never tolerate terrorism and as members of such a faith we cannot accept it. ISIS is a terror organization".

-"Why is Kobane such strategic?"

President Erdogan stated that looking at the global agenda there is only ISIS and Kobane on the top and said; "the problem in the region is not only about Kobane. This is only a minor part of the tragedy of the region; around 200.000 people from this city are now in Turkey and currently the number of civilians in the city is very low. What we see is exploitation of this issue".

Erdogan said; "why has Kobane become such a strategic place, we have to think about this" and added:

"What is behind this? Is it oil, gold or are there diamonds? Why Kobane? We have to think about it. Those bombing Kobane today are the coalition forces; as an ally I should say this: they were silent when Hama was bombed; they were silent when Homs was bombed and civilians killed; they were silent when Deir al Zor was bombed. Now why do these forces suddenly interested in Kobane and carried it to the world agenda? What is the strategic importance of this city for them? What is the strategic importance of Kobane for a country 10.000 miles away? I have borders here. If it should be strategic, it is strategic for my country. 200.000 people have already left the city. They told me "we have to send military aid to the PYD" and I told them this would be a mistake because PYD is a terror organization. I told them the civilians are in my country and there are about two thousand PYD warriors there. If you

air drop weapons and this fall to the hands of ISIS, then how will you explain this?"

Stating that some of the dropped military aid fell into the hands of ISIS, Erdogan said the remaining fell to the hands of around 2 thousand people there.

Erdogan added:

"Do you know what this looks like? When ISIS entered Iraq from Syria they first occupied Mosul. What did the central government's army do? They left their arms behind and escaped from Mosul.

Whose arms were these, where did they come from? All of them were given to the Iraqi army by the US. Now ISIS has occupied 40 % of Iraq with American arms. Now some parts of Syria are occupied the same way. For decades people were dying in Iraq and the international community was and is silent. I should underline this; the double standard shown by the West towards the Middle East leaves destructions in the consciousness of people for many years. If this double standard does not end and global justice is not established this destruction will grow more and more in the Middle East and other regions. West will also not remain far from this destruction. We all have to see this approaching danger. Especially Europe has to see this danger".

-"This will bring along the questioning of the sincerity of struggle against terror"-

Reminding that this year is the 100th anniversary of the World War I, Erdogan said; "the borders drawn and the scenarios written in the Middle East



about a century ago are now turning into global problems".

Erdogan added:

"Looking at the World War I and only seeing the 1915 events and ignoring other major issues there bleed the consciousness. All issues in the region are linked to each other; they can only be solved by looking with a broader perspective. Otherwise you will finish ISIS and tomorrow you will have another one. Today you will save Kobane but tomorrow you will face new Kobanes. Sympathizing with PKK terror organization and fighting against the other terror organization will bring along the questioning of the sincerity of struggle against terror. Remaining silent against killing of 300 thousand people in Syria but standing only for Kobane will put justice to a questionable position".

Stressing that showing a just, comprehensive and integrated approach towards the problems of the region is inevitable, Erdogan said EU can achieve this only with the presence of Turkey.

The white beard of the Turkish World noted that 1st World Nomadic Games has major contribution in the development of intercultural dialogue



President Almazbek Atambayev; accepted the representatives of whitebeard's council of Turkish language speaking countries.

As reported by the press service of the Presidency, during the interview, various issues of cooperation in the cultural and social field between the Turkish world countries as well as Turkish Speaking Countries Cooperation Council member countries of the subsequent cooperation in cultural heritage conservation and development plans are discussed.

President was presented information about the results of the 8th session of the Turkish Language Speaking Countries Whitebeard Council held in Bishkek. President Atambayev and the representatives of whitebeard Council specifying the contribution of the 1st World Nomad Games held in Kyrgyzstan in the development of intercultural dialogue among the countries of the Turkish world to have examined the results of these activities.

Atambayev stressed the importance of further deepening and expanding of the cultural exchange between Turkish world countries.

ADALET GECİKMEZ TEZ VERİLMELİ!!!

Ahmet Yesevi Hazretleri'nin, Alperenlerini Anadolu'ya gönderirken nasihat mahiyetinde söylediğbu sözleri her daim içime işlemiştir. Zira manası çok derin ve bir o kadar da insanı düşünmeye sev eden bu dörtlük; ADALET kav ramının insanoğlunun hayatının idamesi için ekmek ve sudan bile elzem olduğunu anlatmaktadır.

1986 senesinde Ankara Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırap hukukçu olmaya karar verdigim o çocuk sayılacak yaşıta bile Adalet mekanızmasının bir parçası olmak ve toplumda cereyan eden haksızlıklara bir nebze olsun çare bulmak idealiyle öğrenciliğimin hakkını vermeye çalıştım hep. 1990 da mezun olup, Avukatlık Stajımı tamamladığım o günden bu yana 24 yıl geçmiş meslekte...

Yıllarca olağanüstü bir sevgi ve saygıyla, meslek onurunu ve ilkelerini en üst düzeyde tutarak icra ettiğim, icra ederken de her türlü zorluğa rağmen mutlu olduğum, huzur bulduğum bu meslek yıllar içerisinde sistemdeki tıkanıklık ve daha bir çok olumsuzluk nedeniyle maalesef mutsuzluk kaynağım haline geldi....

Bugün gündemdeki HSYK seçimi tartışmalarına bakıyorum da inanın yine üzülüyorum. Mesele senin adamın benim adamım me selesi olmamalı! Kim daha iyi hizmet üretecek, kim hayatıyla işini yapacak, toplumdaki bu itibarsızlaştırmanın önüne kim geçecek, yargının itibarını, haysiyetini kim iade edebilecek olmalı bana göre tartışılması gereken!!!

Adalet, ekmekten sudan önemliyse insan hayatında; siz adalet duygusunu yok ederseniz toplumun can damalarından birini kopararak o toplumu yavaş yavaş yok olmaya mahkum edersiniz. Zira adalete inancı olmayan toplumlar da; haksızlığa uğradığını düşünen bireyler kendi haklarını kendileri tesis etmeye çalışacaktır ki bu da kaosa yol açar ve işler içinden çıkmaz hale gelir. Hak değil, güç hakim olmaya başlar. Bir müddet sonra ne ülke olarak ne millet olarak saygınızı kalmaz...

Vatanını ve vatandaşını samimi duygularla seven bir vatandaş, aynı zamanda da adalet mekanızmasının bir parçası olarak bu yazıyı içim acı�arak yazıyorum. Yıllara sari yargıdaki bu hantal ve lümpen yapı, vatandaşı mađdur etmeyecektir sonuç olarak kişiinin

*Ekmek,su,aş bulmak gecikebilir,
Temele taş bulmak gecikebilir,
Devlete baş bulmak gecikebilir,
Adalet gecikmez tez verilmeli !*

adalete olan inanç ve güvenini zedelemektedir. Neden mi bunları yazıyorum?

Daha birkaç gün evvel bir müvekkilim dosyasında cereyan eden bir durum akıllara ziyan denecek cinsten! Müvekkilim dosyası 2011 yılında temyizen Danıştay'a ilgili dairesine gelir. Müvekkilim bu arada Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması devam etmektedir. Bu yargılama beraate doğru giderken Danıştay dosyasına da bilgi mahiyetinde duruşma zabıtları tarafımızdan sunulur. Nihayet 25 Mart 2014 de müvekkil, Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat eder. Söz konusu beraat kararı da ilgili daireye sunulur ve karar beklenir. Aylar geçer Danıştay dairesinden ses yok. Bu arada UYAP üzerinden dosyanın karara çıktıgı anlaşılar ve yine aylar geçer karar yok! Ni hayetinde vekil sıfatıyla Danıştay ilgili dairesine gittiğimizde gör düğümüz manzara evlere şenlik! Daire, 27 Şubat 2014 de kararını vermiştir ancak nasıl Eylül ayı sonlarına geldiğimizde hala karar yazılmamıştır. Yani kararın verilmesi ve imzası arasında tam 7 ay vardır. Sayın Dairenin kara ri olumlu ya da olumsuz olabilir buna sonuna dek saygı duyuyoruz. Ancak takdir edersiniz ki bir kararın yazılmasını 7 ay uzatmak hiçbir adalet anlayışına sığmayacak bir durum olup büyük mađduriyet sebebidir!

Adli yargı da çok farklı değil! Yine bir müvekkilim Bursa Mudanya'da bin dönüme yakın arazisinde 8 sene evvel kadastro çalışmaları yapılır. Hazine, miktar fazlalığından müvekkil de başka bir takım seplerle birbirlerinden davacı olurlar. Aradan 8 sene geçer ve dosyada hala keşfe dahi gidilmez. Gelen hakim gider, yenisini gelir, yağmur yağar keşfe gidilmez, sıcak olur keşfe gidilmez, hele yeni hakim gelsin o gitsin denir... Bu arada vatandaş tapusunu ala-

madığı için ne tarım teşvikinden faydalananabilir, ne imar çalışması yapabilir, malıyla rezil olup mahkemelerde süründükçe sürüner...

Yine aynı müvekkilin bu defa Diyarbakır'da bulunan tapulu arazisine Telekom A.Ş. tarafından izinsiz kablo döşenir. Adam Ecri Misil davası açar, 5 yılda bir zamanaşımı olmasına rağmen bu dosya da 2009 dan beri Asliye Hukuk Mahkemesi'nde süründükçe sürüner. Bu arada zamanaşımı mađduru olan müvekkil bir de arazisini kullanamaz ve Telekom A.Ş. bedava araziyi kullanmaya devam eder. Bu durum mahkemedede dile getirildiğinde Hakime Hanım'ın cevabı "ne yapalım avukat hanım, biz aynı zamanda kadastro mahkemesiyiz, dosya sayımız çok!" olur!!!

Yani Ankara'da da, Bursa'da da Diyarbakır da da yaşanan aynı! Vatandaş mađdur, vatandaş öfkeli! Avukat çaresiz! Uzun zamandır bu mađduriyet devam ettiği gibi gün geçtikçe artıyor maalesef. Meslegen ilk yıllarda bu gibi durumlarda; evrensel adalet simgesi olan Adalet Tanrıçısı'nın gözleri bağlı olmasından mütevelli, "Adaletin kör topal işlediğini" söyler hatta bunu espri konusu ederdik. Bugün bu anlamda "Adaletin bitkisel ha-

yatta olduğundan" bahsedebiliriz ne yazık ki! Elbette bu konu bugünün meselesi değil. 40-50 yılın birikimi bu durum. Yıllar geçtikçe, nüfus çoğalıp nızalar arttıkça iyice içinden çıkmaz bir hal aldı. Bir de üstüne son zamanlardaki medyaya da yansındığı gibi yargı bünyesinde cereyan eden bir takım gruplaşmalar v.s. gibi olumsuzluklar eklenince durumun vahameti ni izaha gerek görmüyorum....

Buradan Sayın Devlet Büyükle rime sesleniyorum; 12 senedir takdir ve hayranlıkla icraatlarını izliyorum. Bizler daha 3-5 kişilik iş yerlerimizi, ailelerimizi doğru düzgün yönetemek biliyorum ki bir ülkeyi yönetmek kolay değil. Hele hele yılların birikimi ve yıl ların alışkanlıklarını değiştirmek hiç kolay değil! Ancak toplumu ayakta tutan dinamiklerden biri olan yargı çok çok önemlidir. Şayet bir an evvel uzun yargılama ve makamda liyakat problemi ile ilgili radikal çözümler geliştiremese k, toplum olarak can damarları mızdan birini kaybedeceğiz.

Ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya ilgili gerekeni yapacak, her zaman olduğu gibi vatandaşının yüzünü yine o güdürecek. Buradan kendisine sonsuz sevgi ve saygı sunarken Muhafazakar Devrimci ruhu ile gereken radikal değişimi yapacağına inanıyorum, bu meseleyi onun ve Sayın Başbakanımızın büyük adalet duygusu ve emin ellerine havale ediyorum. Saygılarımla...



Av. Neslihan
DURAN
KOCAKAYA

JUSTICE IS NOT DELAYED, SHOULD BE URGENT !!!

These words said in the nature of advice by Hazrat Ahmet Yesevi sending his men to Anatolia, always have been committed to me. Because this verse which has a very deep meaning and referring people to think; describe the concept of Justice is even essential than bread and water for the maintenance of human life.

In 1986 even in my childhood when I registered to the Law School in Ankara and decided to be a lawyer I tried to be a good student with the ideal of being a part of a justice mechanism and finding remedy to the injustices that occur in the society. 24 years passed in profession from the day of my graduate and completed my law internship in 1990...

this profession which I have performed with an extraordinary love and respect for years and I felt happy and peaceful although all kinds of challenges unfortunately became the source of my unhappiness due to congestion in the system over the years and a lot more negativity...

I'm again sorry when I look at the discussions of the election of the High Council today on the agenda. The problem shouldn't be he is your man that is my man! According to me the discussion should be on who will produce the better service, who will do his job well, who will prevent this discredit in society and who will be able to return the judiciary's reputation, dignity!!!

If justice is more important than bread and water in human life; if you neutralize the sense of justice you doomed the society stultify by breaking one of the life vessel of the society. Because in the societies where there is no belief for justice; the individuals who believe that they are injustice try to get their own right by themselves, this situation will lead to chaos and things become inextricable. Not justice but power becomes to dominate. After a while you lost your reputation not only as a country but also as society...

I am writing this article by feeling sad as a citizen who has sincere love to his nation and a part of justice mechanism. This multi-year judicial cumbersome and lumpen structure, aggrieve the citizens and as a result it damage the people's believe and thrust in justice. Why am I writing this?

A few days ago, a situation which occurs in a client's file will be called to mind-blowing! In 2011

*Finding bread, water, food can be delayed,
Finding a stone to foundation can be delayed,
Finding a Head to the state can be delayed,
Justice is not delayed, should be urgent!*

Client's file comes to the State Council related department for appeal. Meanwhile Clients judgment in the Assize Court's continues. While this trial is the right way to acquittal, trial record is being presented as information by us for the State Council File. At the end the client acquitted in the Assize Court on March 25, 2014. The said judgment of acquittal submitted to the relevant department and the decision is expected. After months there is no sound from the State Council. Meantime It is understood that the file goes for determination over UYAP but again there is no decision for months! At the end when we went to the related department of State Council as an attorney the scenery we have seen is like a festive. The Department had given its decision on February 27, 2014 but how happens it has not been written yet at the end of September. That is there are exactly seven months between the decision is given and signed. We are respect to the decision of the Department whether it is positive or negative. However, you'll appreciate that extending the writing of a decision during seven months is a situation not fit in any sense of justice that cause great suffering!

Judicial jurisdiction is not very different! Again the cadastral work was being done in a client nearly thousand acres of land in Mudanya, Bursa eight years ago. Treasury because of the excess amount and the client in a number of other reasons becomes the claimant of each other. After 8 years there was still no viewing. The judges go and the new one comes, it rains, no viewing, it gets hot no viewing, it has been said that the new judge does after appointing... Meanwhile the citizen neither can benefit from the promotion of agriculture nor do reconstruction work since he is unable to obtain his title deed, disgraced with the property and creeps in the court...

This time a cable was laid by Telecom Inc. on the registered land of the same client in Diyarbakir. He sues an adequate price, although there is time out after every 5 years this file stayed in the First Instance Court 2009 onwards. At this time, client who is suffering from time out cannot use his land and Telecom Inc. continues to use his land free of charge. When this is said in the court, the judge reply is this; "What we can do counselor, we are at the same time cadastral court, we have lots of files!"

That means position is the same in Ankara, Bursa and Diyarbakir! The citizens are suffering, citizens are angry! The lawyer is helpless. This suffering has been continuing and unfortunately it increases day by day. In the first years of the profession in such situations; we said justice works blind and lame since the Goddess of Justice which is the symbol of universal justice blindfolded and we were joking on that subject. Today, in this sense, unfortunately we can say that "Justice is the vegetative state"! Of course this subject is the matter of today. It is the accumulation of 40-50 years. Over the years, population increase and the number of cases increased it became thoroughly inextricable. On

top of it, negative situations added such as some groupings that occur within the judiciary, etc. as reflected in media recently I do not see the need to explain the emergency of the situation...

Here I appeal to Mr. Statesmen; I appreciate and admire their practices for 12 years. While we are not able to run our businesses, families which have 3-5 people properly, I know that ruling a country is not an easy job. Especially it is not easy to change the accumulation and habits of the years! However, the judiciary, one of the dynamics that sustain society is very very important.

If we do not develop radical solutions on the long trial and the authorities merit problem as soon as possible, we will lose one of our life vessels as a society.

I believe that our president will do what is necessary on that matter, as always he will bring smiles to the faces of citizens. I avail this opportunity to present my infinite love and respect to himself, I believe that he will do necessary radical change with his Conservative Revolutionary spirit. I would like to transfer this matter to the sense of justice and confident hands of Prime Minister. Since...
rely...



Av. Neslihan
DURAN
KOCAKAYA



Ankara (Sivil İnisiyatif) - Engelili Kamu Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Bülent Tapu ve Genel Başkan Yardımcısı Seyfettin Yegen; Başkent Platformu Genel Başkanı ve aynı zamanda Kırgızistan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette; ENKAMUDER Genel Başkanı Bülent Tabu dernek ve faaliyetleri hakkında Kurt'a bilgi vererek; örnek bir sivil toplum kuruluşu olan Başkent Platformu'ndan ve tecrübelerinden faydalananmak istediklerini belirtti.

Bülent Tapu "Önceliğimiz, zihinlerdeki engelin kaldırılmasıdır"

Engelli Kamu Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Bülent Tapu 2013 yılında Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ENKAMUDER'in çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüğünü belirtterek

"Malatya'da ilk şubemizi kurduk. İstanbul, Adana, Sivas gibi illerimizde şube çalışmalarımız devam ediyor. Engelli kamu çalışanlarının böyle bir örgütlenmeye gitmesi kamu kuruluşları içerisinde ilk kez yapılmaktadır" dedi.

EN-KAMU-DER'in kuruluş amacının, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerein yüz yüze kaldığı sorunlara çözüm yolu aramak ve dayanışma içerisinde bunları çözmek olduğuna değin Genel Başkan Tapu "Bizim dernek olarak üç hedefimiz var. Birincisi, kamuda çalışan engellilerin karşısına çıkarılan engellerin kaldırılması; ikincisi, işverenin zihniyetindeki engellerin kaldırılması; üçüncüsü, engellilerin zihindeki engellerin kaldırılmasıdır" diye konuştu.

Genel Başkan Bülent Tapu, şunları söyledi:

"Son 10 yılda engellilere karşı duyarlılık eskiyle kıyaslanamayacak kadar iyi bir noktaya gelmiştir. En başta Cumhurbaşka-

EN-KAMU-DER Genel Başkanı Bülent Tapu: Başkent Platformu ailesinin bir parçası olmak istiyoruz...

nımız, Başbakanımızın ve Bakanlığımızın engellilere bakış açısı bizler için çok önemlidir. Engellilerin bugüne kadar farkına bile varılmayan sorunları konuşuyor ve çözümler üretiyor. Bunun yansımaması devlet kurumlarında görebiliyoruz. Bundan 10 yıl önce toplumumuz engelliler yok sayar, aileler engelli çocuklarını dışarı çıkarmaya utanır, insanlar acıyarak bakardı. Gelenen noktada iyi seviyelerdeyiz ama bu yeterli değil. Engellilerin insanca yaşayabilmeleri için bütün şartların sağlanması çok önemli. Devletimi bunun için yasalar, kanunlar çıkarıyor ama bunları uygulayacak olan insanlardır. En basit örnekle açıklarsam; devletin özel teşvik ve indirimleriyle engelliler araç sahibi olabiliyorken aracını park edecek park alanı insanlar tarafından işaret ediliyor. İnsanların bu kadar duyarsız olmaması gereklidir. Görme engelliler için kaldırımlara yapılan sarı şeritli yollara insanımız araçlarını park ediyor ve görme engellilerin hayatını bir yerde tehlkiye atıyor. Kimi engelli vatandaşımız bu araç sahiplerine 'Siz de mi engellisiniz?' şeklinde kibar bir uyarı notu bırakıyorlar. Devletimiz engellileri kaldırırmak için çok çalışsa da insanların duyarlılığı bunun her zaman önüne geçiyor. İnsanların duyarsızlığını yatkınlamamız bizler için önemlidir. Bizler yakın tarihte federasyon sonrasında konfederasyon olacağız; buralardan daha önemlisi sizler bizlerin elinden tutup birlikte kamuoyu oluşturarak halkı bilgilendirmek bilinçlendirmek istiyoruz bu sebeple buradayız."

Başkent Platformu'nun yurt içi ve yurt dışı

faaliyetlerini yakından takip etmeklerini de ifade eden Genel Başkan Tapu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten sizler yani Başkent platformu ailesi çok güzel adeta ölümsüz faaliyetlere imza atıyorsunuz. Bizlerde insanlara hizmet etmek insanların eksiklerini gidermek için çalışıp çaba gösteriyoruz. Sizlerin 'İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın' misyonu hızla dünyada yerini alırken sizlerle birlikte hareket etmek isteriz. Çünkü biz sadece Türkiye de değil Orta Asya da, Ortadoğu da dünyanın her yerinde olmak ve dünyadaki engellilerin ihtiyaç dahilinde yüklerinde olmak isteriz. Bu sebeple bugün buradayız. Başkent platformu insan odaklı sivil toplum kuruluşlarının bir çatısı... Bize bu çatı altında Başkent Platformu ailesinin bir parçası olmak istiyoruz"

Dr. Mustafa Kurt "İnsanların en hayırlı topluma değer katanlardır"

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt; ziyaretlerinden ötürü EN-KAMU-DER Genel Başkanı Bülent Tabu ve Genel Başkan Yardımcısı Seyfettin Yegen'e "insanı yaşat ki, devlet yaşasın" anlayışına hizmet etmelerinden dolayı teşekkür etti.

İnsanların en hayırlısının "iyi ve faydalı işler yaparak" topluma değer katanlar olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Kurt "insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışına hizmet, her insanın yaşam önceliğindeki farkı olmalı" diye konuştu.

EN-PUBLIC-DER President Bülent Tapu:

We want to be a part of the Capital Platform family ...

Ankara (Civil Initiative) - Disabled Public Employees Assistance and Solidarity Association Chairman Bülent Tapu and Deputy Chairman Seyfettin Yegen has visited Dr. Mustafa Kurt Chairman of the Capital Platform and also honorary consul of Kyrgyzstan in his office.

At visit; Bülent Tabu chairman of ENKAMUDER by giving information about association and its activities to Kurt said that they want to make use of the Capital Platform and its experiences...

Disabled Public Employees Assistance and Solidarity Association (ENKAMUDER) has been established in July 2013. The first step of our association has been taken within TCDD General Directorate of Ministry of Transportation. We opened our first branch in Malatya, Our works to open branches in the cities like Istanbul, Adana and Sivas have been continuing. Such an organization of the disabled public employees has been done for the first time in public institutions. The settlement aim of EN-KAMU-DER is to find solutions

to the problems that the disabled public employees faced and solve them in solidarity.

As an association we have three main goals. First is the removal of the restrictions of the employee with disabilities in public; second is the removing obstacle in the employer's mentality; third is the removal of barriers in the minds of people with disabilities.

In the last 10 years sensitivity towards people with disabilities has come to a good spot incomparable to the former. First and foremost, our President, our Prime Minister and Minister perspectives towards the disabled are very important for us. The unrealized problems of the disabled are being talked and solved. We can see the reflection of this in state intuitions. 10 years ago our society ignored people with



disabilities, families are embarrassed to take their children with disabilities out, people looked at them pity. At the spot we reached we are in good level but this is not enough. It is very important to have all conditions for the disabled people to live like a human being. Our state brings laws and legislations for this but the people will apply them. If I explain with a very simple example; while the disabled are able to have cars with special incentives and discounts their parking places are being occupied by the others. People should not be so insensitive. Our people are parking their vehicles on yellow lane road for the visually impaired on the paves and they put their lives in danger. Some disabled citizens leaving a polite warning note as 'are you also disabled?' Our state works harder to remove the obstacles but the sensibility of our people always gets ahead. It is important for us to destroy people's insensitivity. In the near future we will be confederation after federation; more important than this you will hold our hands and we will mold public opinion, we want to inform public and create awareness, for this reason we are here.

We are following Capital Platform from public opinion and closely watching your activities in the country and abroad. You

really as Capital Platform family put sign under good, immortal activities. We are working to serve the people and resolve the shortcomings of the people. While your motto "let live people so the state lives" taking its place rapidly, we would like to act collectively". Because We not only wanted to be in Turkey but also in Central Asia, middle East and every places of the world and we want to be in the hearths of disabled in need. So we are here today. Capital Platform is the roof for human oriented NGO's and we would like to be part of Capital Platform family under this roof."

Chairman of the Capital Platform Dr. Mustafa Kurt thanks to Bülent Tabu chairman of ENKAMUDER and Seyfettin Yegen Deputy Chairman due to their visit and expressed his satisfaction for the service of EN-KAMU-DER to the understanding of "let live people so the state live". Kurt said; human beings, animals and plants are creatures that are eating and drinking and then dying. When we ask ourselves as what is the difference between human being and animals, plants, human beings do good and useful works; through these works they would have left their mark on history and immortalized. As a human being serving the understanding of "let live people so the state live" should be the difference in his life priority.

AB'de Vatan Şuuru

Avrupa Birliği kurulup sınırların kalkması hemen hemen Avrupa'da yaşayan tüm insanları sevindirmiş ve çok mutlu olmuşlardı. Günlerce yapılan kutlamalar sabahlara kadar süren sermoniler diğer ülkeleri kışkırtmıştı. Ne var ki fazlaca sevinemeyen bazı yaşılı insanlar vardı. Bunlardan bir kaç ile kahve içip sohbet etme imkânına sahip oldum.

Ülkemiz Birliğe katıldı büyük bir Avrupa oluşturuldu ama birkaç nesil sonrası hesap edildi mi dediler. Mesela vatan şuuru ve milli duygular gençlere nasıl verilecek. Alman genci ben Almanım derse birlük ruhuna ters düşmüş olacak. O gencin ben Avrupa vatandaşlığım demesi gerekir. Yani Almanım ama AB vatandaşlığım gibi. Sonra bu gençler hangi vatan için savaşacak. Almanları Fransız ve bir çok ülke bozuk savaş siccilerrinden (Hitler) dolayı sevmeler. Halkın yapması gereken müdafaya yeni gençlik aynı şuurla yapabilecek mi?

Gerçi Almanya Avusturya Fransa da ırkçılar çıkmış bunların aşırı uç olmasından halk itibar etmemiştir. Ama son yıllarda İslam düşmanlığı tırmanmaya başlamış, bu düşmanlık vatan sevgisinden değil Hıristiyanların dinlerini bilmeyip ve onu yaşamamalarından kaynaklanmıştır. Mesela: İslam'a düşmanlık edersem iyi bir Hıristiyan olurum cehaletine düşülmüştür. Bu düşmanlık kime yarar, globalleşen dünya da ne kadar başarılı olur?

Bütün bu soruların cevabını bulabilmek birazda zaman mefhumu-

na bağlı. Nitekim birkaç yıl geçince yeni gençlik ben Avrupalıym demeye başladı. Sorulduğunda, ben niçin savaşacağım kimin için öleceğim demeye başladı. Şimdi den yeni nesil ateizmi benimsmeye başladı. Allah bilir elli yıl geçince neler söylemeye başlayacaklar bi tahmin edin. Onun için vatan ve Millet şuuru bir ülkeyi ayakta tutan en temel öğelerdir.

Bir Millet bu şuurdan yoksun olur veya edilirse o Millet ve ülkenin geleceği ne kadar parlaktır bu tartışıılır.

AB ülkeleri bir Hıristiyan birliği oluşturdukları ama bir milleti oluşturamazlar. Çünkü geçmişlerinde yatan o acı savaşlar ve milyonlarca insanın katıl edilmesi çabucak unutulacağa benzemiyor. Bana göre yaşılılar haklı gözüküyor.

Ülkemizde Millet ve Vatan şurunun aileden okuldan gençlere verilmesi ve bu minval üzere eğitilmeleri elzemdir. yoksa yakın bir gelecekte bizde bu durumdan etkilenir bu bilincin nasıl eridiğini seyre başlarız.

Şairin dediği gibi, Sahipsiz vatanın batması Haktır, Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

Her türlü ırkılıktan uzak bir Milliyetçilik ve Gerçek İslam'ı hazmetmiş bir gençlik güzel Türkiye'mizin sigortası olacaktır. Akif'in dediği gibi, Allah bu Millete bir daha İstiklal marşı yazdırmasın.



Zülfü CANPOLAT

Patriotism in EU

Removal of the borders and the establishment of European Union made almost all the people who live in Europe glad, and they were very happy. The celebrations lasted for days; ceremonies until the morning were envied by other countries. However there were some elderly people who weren't that happy. I had an opportunity to have coffee and chat with a few of them.

Our country became a Union member, big European has been established but have they accounted forthcoming generations? For example, how will patriotism and national feelings be taught to young people? If a German teenager says I am a German it would be contrary to the spirit of unity. He is supposed to say I'm a European citizen. So, as I am a German, but a citizen of the EU. Moreover to which motherland are these young people going to fight? Germans are not liked by their bad war reputation (Hitler) by the French and many other countries. Would the new generation be able to defend their country with the same consciousness?

There are racists in Germany Austria and France yet the public haven't supported them for being extremists. But hostility to Islam in recent years started to climb up, and this hostility based not on the patriotism but on Christians' not knowing and living according to their religion. For example: the situation was deducted from a ignorance: if I treated Islam as an enemy I would be a good Christian. Who would benefit from this hostility, how much will it be succeed in a globalized world?

Finding an answer to all these questions depends on the concept of time. In fact, within a few years the new young generation began to say I am a European. When asked, they start saying why should I fight for, to whom I will die. The new generation began to adopt atheism God knows what they would start saying in fifty years time The consciousness of nation and patriotism are the basic notions that uphold the country. If a nation is devoid of this consciousness, or forced to be, the brightness of that country's future is debatable.

EU countries have formed a Christian Union, but can not create a nation. Because the history of wars and underlying story of millions of people's suffering do not look to be forgotten quickly. To me, elderly people seem to be right.

National consciousness and patriotism in our country should be given by families, at school the education of young people this issue is essential. If not we begin to be effected by this situation and see how this consciousness is dissolving in the near future.

In the words of the poet, the claimed country is doomed to decline, if you stake out a claim this country would never be declined.

Nationalism away from all kind of racism and the acceptance of real Islam will be the insurance of a beautiful Turkey. As in the words of Akif, May Allah never let us sing a National Anthem to this nation again.

ULUSLARARASI

Sivil İnisiyatif

GAZETESİ

İMTİYAZ SAHİBİ

Tülay ERİM ÇÖMEZ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Mehmet Süreyya ORAL

BAŞ YAZAR

Mustafa KURT

GENEL KOORDİNATÖR

Süleyman Baydar

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tülay ERİM ÇÖMEZ

SORUMLU MÜDÜR

Zeliha SORKUNLU

HABER MÜDÜRÜ

Fahri ŞENYİĞİT

EDİTOR

Akin AKSU

SPOR MÜDÜRÜ

Fethi DURAN

HABER MUHABİRİ

Hasan Salih KURT

FOTO MUHABİRİ

Osman REFAH

BALKANLAR TEMSİLCİSİ

Samet SORKUNLU

İÇANADOLU VE

TBMM TEMSİLCİSİ

Adnan H. FİŞENK

BURSA TEMSİLCİSİ

Eyüp KOCAKAYA

TRABZON TEMSİLCİSİ

Ahmet TAŞKIN

KAYSERİ TEMSİLCİSİ

Zeliha KÖKSAL

MANİSA TEMSİLCİSİ

Yüksel DAĞHAN

RİZE TEMSİLCİSİ

Ömer Sadık TAŞKIN

YÖZGAT TEMSİLCİSİ

Mehmet SAYGI

YURTDIŞI KOORDİNATÖRÜ

Fuat ÜLGER

ALMANYA TEMSİLCİSİ

Ayhan LEVENT

BALKANLAR TEMSİLCİSİ

Uğurhan KURT

HOLLANDA TEMSİLCİSİ

Arif ULUSOY

İNGİLTERE TEMSİLCİSİ

Gülten YAPICI

KANADA TEMSİLCİSİ

Oruç NAMLI

KİBRİS TEMSİLCİSİ

Umut BAHADIR

KIRGIZİSTAN TEMSİLCİSİ

Saibzhan SALIZHANOV

IRAK TEMSİLCİSİ

Serdar KOCAKAYA

PAKİSTAN TEMSİLCİSİ

Zeliha YILMAZ

HUKUK DANİŞMANI

Av.Neslihan DURAN KOCAKAYA

Av.Faruk EVİRGEN

Av.Kerim ÖZTÜRK

Av.Önder KARAÇAM

Av.Rabia Mutlu KARAÇAM

TERCÜME

Safiye Anıl SOYLU

DANIŞMA KURULU

BAŞKENT PLATFORMU ADINA

MUSTAFA KURT

Hakki ORHAN

Ahmet AKSU

Ergün ALANKUŞ

Ramazan TOPRAK

Hilmi TAŞKIN

Zeynep KÖŞKER

Mehmet SARI

İdris ORTAKAYA

Nesrin AYATA DEMİRDAĞ

Behçet UYANIK,

Ömer Faruk ALTIKARDEŞ

Volkan KAYA

Mahmut GÜLDİBİ

Musa ÖZDEMİR

Abdullah ÜLGER

Veysel KÜRK

Erkut TEMİZ

Latif YANMAZ

SAYFA TASARIMI

Ertan GÜLDİBİ

BASKİ

Korza Yayıncılık Basın San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Sanayi 1. Cad. No: 95/11

İskitler/ANKARA

Matbaa: Yenice Mahallesi Çubuk Yolu No: 3

Esenboğa / ANKARA

Tel : (0312) 342 22 08

Fax: (0312) 341 14 27

www.korzabasim.com.tr

DAĞITIM

AMADE AJANS

WEB TASARIM

Can BAŞKAN

ADRES

Büyük Esat Mah. Fethiye Sok. No: 12/4

GOP-ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +(90 312) 446 37 34

Faks +(90 312) 446 37 34

e-mail:sivilinisiyatgazetesi@gmail.com

www.gazetesivilinisiyat.com



Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırında, Suriye rejimi, IŞİD ve PKK'yi görmek istemiyor, açıklamasında bulundu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, BBC'ye verdiği röportajda Kobani'deki gelişmeler, IŞİD ve Suriye konularındaki soruları yanıtladı.

Kobani'nin Suriye'deki savaş açısından şüphesiz çok önemli olduğunu kaydeden Davutoğlu ancak Kobani'nin Suriye'deki daha geniş kapsamlı bir krizin sonucu olarak ortaya çıktıığının unutulmamış gerektiğini vurguladı. "Bu nedenle Kobani'ye odaklanmak, Suriye'de teröre karşı, IŞİD'e karşı savaşıla mücadelenin sembolü haline geldiği için önemli" diyen Davutoğlu, Kobani meselesinin birkaç ay önce başladığını, Suriye'deki iç savaşın ise üç buçuk yıl önce başladığını belirtti.

"**Türkiye askeri müdahalede bulunursa uluslararası eleştireler"**

Kobani'yi kurtarmak, Kobani'yi ve çevresini IŞİD'den geri almak için askeri bir

operasyonun gerekli olduğunu söyleyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu askeri operasyonu kim yapacak? Meşele bu. Uluslar arası medyanın Türkiye'yi suçladığını ve Türkiye'den bir şey yapmasını beklediğini gördüğümde gerçekten çok şaşırdım ve şoke oldum. Türkiye'nin ne yapması gerektiğini tarif etmeliler.

Eğer Türkiye Kobani'ye askeri müdahalede bulunursa uluslararası tarافlarım çögünün Türkiye'yi eleştireceğine eminim.

Diğer ülkeler Kobani'ye kara birliklerini göndermek istemedikleri için kente yardım etmenin tek yolu barış amaçlı ya da ilmlı güçler göndermek. Peki bu güçler kim? Peşmerge. Şu an anayasal olarak Irak ordusunun parçası olan Peşmerge ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO). Türkiye, Irak Peşmerge güçlerine ve bizim için Suriye

Davutoğlu: Türkiye Kobani'ye girerse...

halkının gerçek temsilcisi ve sahadaki ilmlı güçler olan ÖSO'ya yardım etmeye hazır olduğunu ve Türkiye üzerinden Kobani'ye geçebileceklerini beyan etmiştir."

"**PYD, bizden ne bekliyor?"**

"Suriyeli Kürtlerin ÖSO güçlerinin Kobani'ye geçme önerisine tepki gösterdiklerinin" anımsatılması üzerine Başbakan Davutoğlu, Suriyeli Kürtlerin kim olduğunu tanımlamanın önemine işaret ederek ÖSO'nun içinde de savaşan Kürtler olduğunu ayrıca yalnızca PYD'yi değil Barzani'nin partisi KDP'yi destekleyen Kürtler de olduğunu kaydetti.

Davutoğlu, söyle devam etti:

«Eğer PYD Suriyeli Kürtler olarak değerlendiriliyorsa PYD'nin geçen üç yılda rejimle işbirliği yaptığı ve rejimin Suriye halkına saldırmasına yardım ettiğini unutmamalıyız. Ayrıca PYD, son bir senedir IŞİD'le yan yana yaşıyor, Suriye içindeki diğer Kurt gruplara baskı uyguluyordu. Şimdi bu yardımı kimin almaya hazır olduğunu tanımlamamız gerekiyor. PYD, cepheye çok sayıda Peşmerge gelmesini istemiyor ve ÖSO'yla işbirliğine yanaşmıyor. Peki bizden ne bekliyorlar?

Türkiye'den Kobani'ye yardım talepleri geldiğinden bu yana, onlara bizden ne istedığını soruyoruz. Türk ordusunu göndermiyoruz - ki ne PYD, ne başka birinin bunu istediğini düşünüyorum.

Kimse Suriye'de kara birlikleri, Peşmerge ya da ÖSO güçlerini görmek istemiyor. Ve PYD'den Kobani'ye **güç göndermesini istedik ama gitmek istemiyorlar. 300 kişiden sadece 60'ı** Kobani'ye **dönmek istedi. Diğerlerine, Amerikalılara dilerseler kara birlikleri gönderebileceklerini söylüyoruz. Sadece** Peşmerge ve ÖSO, Kobani'ye birlik göndermek için bizle teması geçtiler.»

"**Türkiye buna asla hayır demez**"

«Peşmerge ve ÖSO'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan arada anlaşma olduğunu söyleğinde bunu yalanladıklarının" anımsatılması üzerine Davutoğlu, Peşmerge ve ÖSO ile müzakere edildiğini ve Irak'taki birliklerini göndermeye hazır olduklarını söylediğini ifade etti. Davutoğlu, «Dolayısıyla Peşmerge ve ÖSO, birliklerimini **göndermeye hazır olduklarını söyleğinde, biz de evet dedik. Diğer ülkeler ve Amerikalılar ve Avrupalılar kendi birliklerini göndermek isterlerse Türkiye buna asla hayır demez**» diye konuştu.

BBC muhabirinin, diğer ülkelerin defalarca birlik göndermeyeceklerini söylediğini hatırlatması üzerine de Davutoğlu, «Eğer onlar kara birliklerini göndermek istemiyorsa Türkiye'nin sınırda aynı riskleri alarak birlik göndermesini nasıl bekleyebilirler?» dedi.

Davutoğlu: If Turkey enters Kobani...

Prime Minister Ahmet Davutoğlu explained that we don't want to see ISIS and PKK in Syrian border.

Priime Minister Ahmet Davutoğlu, in the interview with BBC answered the questions about the improvements in Kobani, ISIS and Syria.

Davutoglu noted Kobani is very important undoubtedly for the war in Syria pointed that however it shouldn't be forgotten that Kobani aroused as a result of a broader crisis in Syria.

He said; "That's why focusing on Kobani is important because it became the symbol of the fight against the terror in Syria and against ISIS. The problem of ISIS is just started few months ago but the internal war in Syria started three and a half years ago.

"**They criticise if Turkey does military intervention**"

Davutoglu who said a military operation is needed to save Kobani and retake Kobani and its environment from ISIS continued;

"Who will do this military operation? That is the problem. I am really surprised and shocked when I saw

that the international media was accusing Turkey and waiting her to do something. They should describe what Turkey should do. **I am sure that if Turkey do military intervention in Kobani many of the Parties in international field will criticize Turkey.**

Other countries don't want to their ground troops to Kobani so the only way to help the city is to send peace or moderate forces. What are these forces? Peshmerga. Now it is a legal part of Irakien army and Free Syrian Army (ÖSO). Turkey declared that it is ready to help Irakien Peshmerga forces and ÖSO which is the real representative of Syrians and moderate forces and they can pass through Turkey to Kobani.

"**What PYD is expecting from us?**"

When it is remembered that "Syrian Kurds showed their reaction to the proposal of ÖSO powers pass to Kobani" Davutoglu said; pointing that the importance of describing Syrian Kurds, there are also Kurds who fight

in ÖSO besides there are also Kurds not only supported PYD but also the party of Barzani.

Davutoğlu continued;

"If PYD is accepted as Syrian Kurds, we shouldn't forget that PYD was in cooperation with the regime in the last three years and helped regime to attack on the people of Syria. However PYD is living side by side with ISIS and pressurizing the other Kurdish groups in Syria. Now we should describe who is ready to get this help. PYD doesn't want many Peshmerga in the fronts and refusing to cooperate with ÖSO. Then what are they expecting from us?

Since the request for help come to Turkey to Kobani, we ask them what we are prompted. We are not sending Turkish army there. I think that neither PYD nor any other person want this. Nobody wants to see ground forces, Peshmerga and ÖSO forces in Syria. We asked from PYD to send forces but they don't want to go. Out of 300 only 60 wanted to go back to Kobani. We are saying the others,

Americans if they like they can send ground forces. Only Peshmerga and ÖSO contact us to send troops to Kobani."

"**Turkey never says no to this**"

Davutoglu as he remembered that Peshmerga and ÖSO deny when President Erdoğan said there is agreement between them he said, it is discussed with Peshmerga and ÖSO they have said that they are ready to send their troops in Iraq. Davutoglu said; "Therefore when Peshmerga and ÖSO explained that they are ready to send their troops we said "yes" to them. Other countries, Americans and Europeans would like to send their troops, Turkey will never say no to this"

When BBC reporter remembered that the other countries said that they won't send troops, Davutoglu said "If they don't like to send their ground troops how they expect Turkey to send troops by taking the same risks on the border.



Bizi Türk Hakemlerine Emanet Ediniz !

Geçtiğimiz aylarda gidebildiğimiz dünyada dünya Kupası maçları tamamlandı. Türk seyircisi her seferinde olduğu gibi kâh Nijerya'yı, kâh Arjantin'i, kâh Kolombiya'yı tutarak gönlünü avuttu. Sanki kupa maçlarına katılamamışız gibi müsabakalarda son günlere kadar heyecan had safhadaydı. İstanbul'da yapılan maçta Türk Milli Takımı Hollanda'ya yenilince umutlar suya, başlar yere düştü. Bu safhaya gelinceye kadar maçlar berabere veya mağlubiyetle tamamlanıp puanlar eksildikçe çare aranmamıştı. Yumurta kapiya dayanınca eski teknik direktörün başarısız olduğu kanaati hâsil olup Fatih Terim apor topar takımın başına getirildi. Ne var ki beklenen mucize gerçekleşmedi ve kupa boyunca yine başkalarının maçları televizyondan seyredildi.

Takip edebildiğim kadariyla, spor haberleri sadece bugün ve yarından oluşuyor. Geçmişe dönüp bakan ve spor muhasebesi yapan yok. Tabii Türkiye'de spordan anlaşılan sadece "depik", yani futbol. Başka sporların hayatımızda kayda değer bir önemi yok. Futbol tarihini kısaca hatırlayacak olursak, Fatih Terim Galatasaray'dan üst üste maçlar kaybettiği ve takımı batağa sürüklendiği için uzaklaştırılmıştı. Birkaç yıl sonra bir baktık, arkasından teneke

çalınarak gönderilen aynı teknik direktör bu sefer kurtarıcı olarak Galatasaray'a geldi. Yine aradan çok geçmeden sadece Galatasaray'ı değil, Türk Milli Takımını da kurtarmak üzere eşofmanlarını giydi. Fakat kim ne yaptıysa olmadı, kupa yaka katılma vizesi alınamadı.

Aradan aylar geçti, kupa maçları tamamlandı, şampiyon belli oldu. Bizim tarafta tabii tik yok. Aaa! Televizyonlarda bir de ne görelim: Sayın Başbakan bir dünya kupası gazisini kabul edip başarılarından dolayı tebrik ediyor. Yönettiği maçlarda gösterdiği yüksek performansla herkesin takdirini kazanan hakem Cüneyt Çakır bu taltifi fazlasıyla hakediyor. Ama yanında biri daha var; Futbol Federasyonu Başkanı. Hakemin başarısından en fazla mutlu olan o. Etrafına gülükler dağıtarak "bakın Sayın Başbakanım, işte federasyonumuz sayesinde bir hakemimiz dünya kupasında maç yönetti" der gibi önsalta yerini almış.

Futbol Federasyonu Başkanımızın üstün başarılarını bir kere daha hatırlayalım: Mali durumu en iyi durumda olan, üst üste rakipsiz lig şampiyonu olmuş Beşiktaş'ı alıp birkaç yıl içinde borç batağına soğuk ligin dibine itti.

Real Madrid'deki şampiyonluklarının ardından Beşiktaş'a teknik direktör olarak getirilen **Vicente del Bosque González**, ard arda mağlubiyetler alınca, sezonu tamamlaymadan takımdan kovulmuştu. Tabii adı kovulma oldu. Sözleşmenin zamansız feshedilmesinin bedeli olarak del Bosque'ye 8 milyon Euro'ya yakın tazminat ödendi. Sabık başkan, teknik direktör kovmanın, şirket müdürü kovmaya benzemediğini Beşiktaş kulübünün paralarıyla öğrendi.

Beşiktaş'ta bir işe yaramadığı düşünülen aynı del Bosque, İspanya Milli Takımı teknik direktörü olarak takımını dünya şampiyonu yaptı. Bu kadar tezadın Türk gazetelerinde o zamanlar akış yaptığı ben hatırlıyorum. Bu bile futbolumuzun hal-i pür-melalini göstermeye yeter sanırım.

Bu yazıyı yazmak için aylardır tereddüt içinde bekliyordum. Efesanevi başkan Süleyman Seba'nın vefatı üzerine yazmak mecburiyeti hissettim. Her bakımdan rakipleşrinin gerisinde bulunan Beşiktaş'ı hem mali, hem de sportif bakımdan üst sıralara taşımıştı. Taraftarı daha fazla olan takımlar bile Beşiktaş'ı kıskanır hale gelmişti. Şaiabelere bulastırmadan kazanılan maçlar hala hafızalardadır.

Onun başkanlıktan ayrılmاسının üzerinden kısa süre geçmeden Beşiktaş borç batağına düştü. Üstelik sahada gözle görülür bir başarı yok. Eski galibiyetler artık evliya menkibeleri gibi torunlara anlatılıyor. Büttün bunlar yetmezmiş gibi geçen yıl Beşiktaş UEFA tarafından Avrupa kupalarından da menedildi.

Adım adım bu utanç sahnelerini yaratınanlar şimdi Türk "depik sporunun" başında bulunuyor.

Başarı numunesi sadedinde, dünya kupası yonetti diyerek hakem Cüneyt Çakır'ı mevcutlu olarak Sayın Başbakan'ın yanına getirdiğinde levye kafasına inseydi belki Türk futbolu adına bir umidimiz olurdu.

Demek ki futboldan anlaşılan sadece hakemmiş. Öyleyse bizi Türk hakemlerine emanet edin!

Söylerim bilmezem sözüm, yürürem görmezem özüm

Bir oldu gecem gündüzüm, hiç böle olmuş var mıdır

Bu söylediğim sözleri, dertliler için söylerim

Acep bu benim sözümden, haberim almış var mıdır

Entrust Us to Turkish Referees!

The matches at the World Cup for which we did not qualify were completed during the previous months. Turkish fans tried to console themselves by supporting Nigeria, Argentina or Colombia at different times. Excitement was at the peak until the last days as if we were present there. Our hopes were lost at the qualifying games when we lost to Netherlands in Istanbul. We had not searched for a solution when we lost points at the earlier matches. When we saw it is becoming late and was of the decision that the coach was unsuccessful, Fatih Terim was immediately reassigned for the post. However the expected miracle did not happen and we watched different teams at our TVs.

As far as I follow, the sports news are comprised of today and tomorrow. There is no one who looks back and makes an evaluation of the past. When talking about sports, it is just football what we think about in Turkey. Other branches have no impact at our lives. Faith Terim was expelled from

Galatasaray after consecutive losses and dragging the team to a quagmire. Years passed and we saw that the same coach who was expelled is now invited to the same team as a savior. Later he was commissioned to save the national team alongside Galatasaray. However things did not work on well and we did not qualify for the World Cup.

Months went by, cup matches were completed and the champion was crowned. Still no sign of life on our side! Later on we saw on TVs that the Prime Minister has accepted our representative at the World Cup; referee Cüneyt Çakır, who showed a good performance and deserved the gratification. However there was someone else there with them; head of the Turkish Football Federation. He was the one who was the most joyful from the achievements of referee Çakır and standing on the front line, smiling and as if saying "Mr. Prime Minister, thanks to our Federation, now we have a very successful international referee".

Let us remember the superior

achievements of the Chairman of the Football Federation: Taking Beşiktaş football team at the top with the best financial situation and leaving it at the bottom with a large debt stocks.

After championships achieved at Real Madrid, **Vicente del Bosque González** who started to work as Beşiktaş's coach, was fired after consecutive losses of the team. Although this is named as "firing", Del Bosque was paid 8 Million Euros for the annulment of his contract as compensation. The former boss learned that firing a coach is not like firing a manager from his company after losing moneys of the club.

The same Del Bosque fired from Beşiktaş claimed the World Cup at the head of thespian national team. I do not remember all these contradictions were criticized in the Turkish media then. This sample is enough to show the situation of the Turkish football.

I was doubtful for months to write this article. After the loss of the legendary president of Beşiktaş Süleyman Seba I decided

to write it. Seba had carried Beşiktaş to the top after it was left behind by the opponents in terms of financial means and sports achievements. Other teams with larger number of fans were envying Beşiktaş. Everyone recalls the victories achieved with clean and fair football.

Only a short while after him, the club fell to debt swamp with no concrete achievements on the field. Old good days were being told to children like tales of saints. The worst happened when the team was banned from European cups by the UEFA.

The creators of this scene are now at the top of the Turkish football. If this person, who was present at the meeting of the PM with the referee, had a smack on his face, then we could have been hopeful for the future of the Turkish football.

After all what we understand from football is only a referee. Then entrust us Turkish referees!

Putin'den ABD hakkında flaş iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi savaşı finanse etmek ve silah sağlamakla itham etti.

Putin, "Suriye'de, eski zamanlarda olduğu gibi, ABD ve müttefikleri militanları doğrudan finanse etti ve silah sağladı. Saflarına çeşitli ülkelerden paralı savaşçıların katılmasını teşvik etti. Militanlar parayı, silahı, askeri uzmanları nerden buldu? Nasıl oldu da IŞİD en güçlü, neredeyse askeri gruba dönüştü?" şeklinde konuştu.

Rusya lideri, "Ortaklarımızın tekrar tekrar aynı tuzağa düşmesine, yani aynı hataları yapmasına şaşırımayacağım. Zamanında Sovyet Birliği'ne karşı mücadele için Afganistan'da deneyim kazanan İslamcı aşırılık hareketlerine sponsorluk etmişlerdi. Bu hareketlerden Taliban ve El-Kaide'doğu" dedi.

Putin, "Bazen muadillerimizin ve arkadaşlarımızın sürekli kendi politikalarının sonuçlarıyla boğuştuğu izlenimi oluşturuyor. Tüm var gücünü, yarattıkları riskleri yok etmek için atıyorlar. Bunun için gitgide yükselen bir bedel ödüyorlar" yorumunda bulundu.

Putin, "Batı, uluslararası teröristlerin Rusya'ya ve Orta Asya bölgесine girmesini desteklemese de göz yumdu. Aslında bilgi ve finans desteğinde bulundu. Bunu unutmadık" dedi.

'Soğuk Savaş bitti ancak barış akıdıyle sonuçlanmadı'

Putin, "Soğuk Savaş bitti. Ancak barış akıdıyle, mevcut veya yeni kurallara, standartlara uyulmasına ilişkin anlaşılır ve şeffaf anlaşmalarla sonuçlanmadı" dedi.

Putin, ABD'nin kendini Soğuk Savaş galibi ilan ederek tüm dünyayı kendine uygun şekillendirmek istedigini ifade etti. Başkan, "Ancak uluslararası ilişkilerde kirdikleri koz bini aştı" dedi. Putin, "Birdenbire zengin olan, dünya lideri olan, görmemişler gibi hareket ediyorlar" şeklinde konuştu.

ABD'nin tek kutuplu dünyyanın üstesinden gelemediğini ve şimdi de iki kutuplu sistemin benzerini oluşturmaya çalıştığını belirten Rusya lideri, "Amerikan propagandasında başlıca rakip olarak SSCB'nin yerini kimin alacağı önemli değil. Nükleer teknoloji için can atan İran mı, dünyyanın bir numaralı ekonomisi Çin mi, nükleer dev Rusya mı, önemli değil" şeklinde konuştu.

Halihazırda dünyayı yeniden bölmeye çabalarının göründüğünü söyleyen Putin, "Sinirları çizme, birilerinden "yana" değil birilerine "karşı" ilkesi temelinde

koalisyon kurma ve Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi düşman imajını oluşturma çabaları var. Böyle bir liderlik, ya da isterseniz dikte hakkını elde etme çabası var" yorumunda bulundu.

"Rusya, imparatorluk canlandırma'yı düşünmüyor"

Devlet Başkanı Putin, "Rusya'nın herhangi bir imparatorluğunu restore etmeye çalıştığı, komşularının egenliğine saldırdığı iddiaları da asılsız. Rusya kendisi için dünyada özel, müňhasır bir yer talep etmiyor. Diğerlerinin çıkarlarına saygı duyarak sadece çıkar-



larımızın dikkate alınmasını, pozisyonumuza saygı duyulmasını istiyoruz" dedi.

Putin, "Rusya, uluslararası toplum üyeleriyle bütünleşmeyi, olumlu ve barışçıl işbirliğini istiyor. Moskova aktif olarak Avrasya Ekonomik Birlik, ŞİÖ, BRICS muadilleriyle ve diğer ortaklarla çalışıyor. Gündemimiz, ülkeler arasındaki ilişkileri koparmaya değil geliştirmeye yönelik" şeklinde konuştu.

Ülke lideri, "Rusya seçimini yaptı. Önçelikleri, demokrasiyi ve açık ekonominin geliştirmek, dünyadaki modern eğilimleri dikkate alarak iç gelişimini hızlandırmak ve toplumun geleneksel değerler ve yurtseverlik temelinde pekişmesidir" yorumunda bulundu.

Rusya'nın Asyalı ortaklarıyla işbirliğini aktifleştirmesinin Avrupa'ya sırtını çevirdiği anlamına gelmediğini kaydeden Putin, ülkesinin Asya-Pasifik bölgesindeki aktif siyasetinin yaptırımlar yüzünden değil pragmatik yaklaşımından kaynaklandığını belirtti. Rusya lideri, "Doğu, hem siyasette hem de ekonomide dünyada giderek daha önemli bir yer işgal ediyor" dedi.

Flash claims from Putin on US

Russian President Vladimir Putin accused the US to finance war and provide weapons.

Putin said; "The US and its alliance, as in the past, directly financed and provided weapons in Syria. He encouraged mercenaries from various countries to join its ranks. Where did the militants find money, weapons and military experts from? How ISID became the most powerful military group?"

Russian leader said; "I will not surprise that our partners will be in the same trap each time i.e. to do the same mistakes. Once upon a time they had sponsored the Islamists extremism movements which gained experience in

more than thousand in number", "they act like the one who became rich suddenly"

Russian leader who stated that US cannot overcome a unipolar world and now attempt to create a similar bipolar system said that "it is not important who will take the place of USSR as an opponent in American propaganda. Iran who is eager for nuclear technology or the first economy of the world China or nuclear giant Russia, it is not important."

Putin who say he sees the already effort for re-partition the world commented

that; "Drawing the borders and establish a coalition on the basis of the principle of not from one "side" but against" the one "and there are efforts to create an image of enemy as in the Cold War period. There is such kind of a leadership or if you want effort to obtain the right to dictate.

"Russia does not have plan to revive the empire"

President Putin said; "the allegation about Russia is trying to restore the empire, attacks on the sovereignty of its neighbors are unfounded. Russia doesn't demand a special place for itself on the world. We only want respect for our position and respecting others interest, our interest should be taken into account."

He continued; "Russia want to integrate with the international community member, positive and peaceful cooperation. Moscow is actively working with Eurasia Economic Union, ŞİÖ, BRICS, equivalents and other partners. Our agenda is not to break international relations but to develop it"

Country leader commented that "Russia has done its choice. Its priorities are to develop democracy and open economy, taking the modern trends in the world into account to accelerate its internal development and to consolidate its society on the basis of traditional values and patriotism"

Putin who noted that the capitalization of Russia's cooperation with Asian partners does not mean that it turned its back on Europe said that "the active policy of his country in Asia-Pacific region not because of sanctions but due to the pragmatic approach. Russian leader told that "East is occupying more important place in both policy and economy in the world."

Afghanistan to fight against the Soviet Union. Taliban and al-qaidah emerged from these movements."

Putin commented; "The impression occurs that sometimes our counterparts and friends constantly struggling with the consequences of their policies. They are consuming all their powers to remove the risk they created. They pay a steadily rising price for it"

Putin said; West, although it is not supported the entry of international terrorists to Russia and Central Asia but turned a blind eye. In fact it gave informational and financial support. We did not forget this"

'Cold War is over, but it did not end with the peace agreement'

Putin said; "the Cold War is over. However, it did not end up with clear and transparent agreements on the compliance with existing or new rules standard of the peace agreement.

Putin told that US declared himself the winner of the Cold War, wants to shape the whole world appropriately. President said; "but, the mistakes they have done in international relations

“Ben 2001 yılından beri Ankara İstanbul sokaklarında bangır bangır kürtçe dinleyip övünerek her yerde aslını inkar etmeden konuşabilen bir adamken bugün KÜRDÜM demekten utanır oldum.”

Ben Fethi Duran... 32 yaşında Türkiye Cumhuriyeti topraklarında büyümüş, devletin bana sunduğu imkanlarla iki üniversite okumuş şuan ticaretle uğraşan dedesi 12 yaşından sonra Türkçe öğrenmiş kurt asılı bir Türk vatandaşıyım. Türkiye'nin doğu illeri başta olmak üzere birçok ilinde "Fethi Başkan" olarak zikredilir benim ismim. Başkanlığım ise uzun yıllar hizmet verdiğim MHP ve Ülkü Ocakları, burada bulduğum çeşitli görevler... Zaten bunu birçok sizin biliyorsunuz. Ben diğer insanlar gibi görmeden eleştirmek yerine gidip yerinde görüp meselenin asılına nesline inmeyi tercih edenlerdenim. Uzun yıllar o bölgedeki kardeşlerim beni misafir etti. Bölgede pek çok hayatı pek çok insana pek çok hikayeye şahit oldum. Sayıyla dinledim. Diyarbakır da Bingöl de Muş ta Elazığ da Mardin de Batman da problemin kaynağı olduğunu düşündüğünüz birçok insanın evine misafir oldum çorbasını içtim derdimi anlattım dertlerini dinledim. Onlara da hak verdim. Açılarını paylaştım. Yillardır bu kutsal topraklarda üzerimize oynanan oyun yüzünden aynı aileden hem dağa hem de askere evlatlarını veren aileler gördüm. Kardeşi kardeşe katlettiren bu acımasız dış mihrak oyularından nihayet kurtulduk diye şükrettim geçen sene. Orada yıllarca bilinçli olarak cahil bırakılmış Kurt toplumunun barış sürecine katkıda bulunmak için ne kadar olgun ve erdemli davranışına gözlerimle şahit oldum. Fakat bugün görüyorum ki oyun bitmiyor. Üzülerek ifade etmeliyim ki bugün vatanımızın topraklarında yaşananlardan bir vatandaş olarak büyük üzüntü duymaktayım. Gözlerimin gördüklerine, kulaklarının duyduklarına inanamamaktayım. Kürdün Türk'le olan gereksiz savaşını bitirdik, kol kola girip hep beraber türküler söyleyip halaylar çektiğim. Diyarbakır sokaklarında çatışma korkusu olmadan yürüyorduk daha bundan 1 ay önce... Şimdi de Kürdün Kurt ile savaşı başlıdı. Sizler sizlere yakışanı neden yapmıyorsunuz? Allah için söyleyin. Bu yaptığınız Hak mıdır? Kobani de ölen masum insanlar! İçin buradaki masum insanları

katlediyorsunuz. Bu nasıl bir canhillik bu nasıl bir kullanılmaktır. Allah için gözlerinizi açın. Allah için bu uykudan uyanın. Yillardır bizleri aşağılayan kokuyorsunuz ığrençiniz diyen Batılı toplumlar tarafından kullanılıyorsunuz. Onların bu oyunlarına neden alet oluyorsunuz? Birlikten kuvvet doğar bizler bu vatan topraklarında kardeşçe yaşadıkça bizi kim yıktı tarih boyunca. Artık bu hipnozdan uyanın yalvarırım. Yaktığınız bankaların, size hizmet veren devlet dairelerin hangisi Kobani için bir destek görmeye sebep oldu. Kendi vergilerinizi kendi paranızı neden yakıyorsunuz? Kendi masum kardeşlerinizi neden öldürdüyorsunuz? Neyin savaşını verdiğiniz bilmeden neden ölüyorsunuz öldürdüyorsunuz? Ben ülkem tandanslı bir insan olarak yollarca sizlere hak verdim. Dış mihrakların devlet içinde oynadığı oyular yüzünden nasıl yaralandığınızı gözlerimle gördüm. Size laf edenlere çatışalım diyenlere «gidin dağ orada varsa biz meseleniz çatışın buradan marta-val okumayın» dedim. Bugün aynı şeyi sizlere söylüyorum. Kobani orada. Burada 15 yaşında bebelein silah verip Molotof verip banka yakmak kolay. Sizde o göt varsa gidin Kobani de işid mevzilerine. Öldürdüğünüz masum canların bedelini ödemmiş olursunuz belki. Artık sizi savunamıyorum. Çözüm sürecinde bu kadar yol kat etmişken, herkes biraz biraz acısını unutmuş, ülke kalkınmaya başlamışken bu yaptıklarınıza inanamıyorum. Ben 2001 yılından beri Ankara İstanbul sokaklarında bangır bangır kürtçe dinleyip övünerek her yerde aslını inkar etmeden konuşabilen bir adamken bugün KÜRDÜM demekten utanır oldum. Doğuluyum demekten utanır oldum. Allah siz'i islah etsin. Benim kardeşim dediğim adam bırakın masum bir insanı masum bir kedi bile öldüremez. YALVARIRIM ALLAH İÇİN KURAN HAKKI İÇİN MUHAMMED MUSTAFA İÇİN KENDİNİZE GELİN. Tarih boyunca kullanıldık biz. Artık yeter. Bi kere de kendi akımla bize yakışanı yapalım kardeşlerim. Allahınızı severseniz yalvarırım durun.

“I'm ashamed to say I'm Kurd today while I was a man who can speak without denying his race and proudly listening high voice Kurdish in the street of Ankara and İstanbul since 2001”

I am Fethi Duran... I am a Turkish citizen of Kurdish origin in 32 years old and grown up in the land of Turkish Republic, has graduated from two universities with the facilities that the state provides, deal with trade and his grandfather learned Turkish after his 12. my name is mentioned as "President Fethi" in many provinces, especially in eastern province of Turkey. My presidency comes from many years of service I gave MHP and Nationalist Hearths where I found a variety of tasks... In fact many of you know this well. I am the one who prefer I am of the generation instead of criticizing without seeing like other people, to get the truth of the matter in its place. Our brothers in that region hosted me for a long time. I witnessed many lives, many people and many stories in the region. I listened them with a great respect. I was the guest of many people home whom we think as the source of the problem in Diyarbakır, Bingöl, Muş, Elazığ, Mardin and Batman, ate their soup and I told my problems and listened theirs. I gave them right. I shared their pains. I saw many families who lost their sons both in mountains and in military because of the games on these holy lands. Last year I was thankful that finally we got rid of this out sourced brutal game that slaughtered brother to sister last year. I witnessed with my own eyes how Kurdish society mature and virtuous acts to contribute to the peace process which has been left deliberately ignorant there for years. But today I see that the game is not over. I am very sad, I regret the incident that as a citizen on the land of our country today. I am not able to believe what I heard and saw. We ended the unnecessary Turkish-Kurdish war, we danced and sang together. 1 month ago we were able to walk in the street of Diyarbakır without fear of conflict... now the conflict between Kurds and Kurds has started. Why you don't do your worthy? Please tell me on the name of God. Is that right what you do? You are killing the innocents here for the one who die in Kobani! What kind of ignorance and to be used is this? Open your eyes for the God sake and be awake. You are used by the western societies that despise us for years by saying you smell and disgusting. Why are you the tools of their games? Union is strength. We have lived together on this land throughout history. Who were able to defeat us? Now I beg you to wake up from this hypnosis. Which one of the banks and state institutions you burned caused you to have support for Kopani? Why are you burning your own taxes and money? Why do you kill your innocent brothers? Without knowing what for you are fighting why you are dying and killing? As I am of national view, I gave right to you for years. I saw how you injured because of the out focused games. The one who told you "let's fight", I said go, the mountain is there, if you have a problem go and fight don't talk here". I say the same thing to you today. Kopani is there. It is easy to give weapons and Molotov to the hands of the children of 15 years old and burn banks. If you have such courage, go to the foothold of Kopani and ISID. You maybe have paid the price of innocent lives you killed. I do not defend you anymore. I don't believe what you have done while we took that much road in peace process, everyone forgot their pain slowly, and the country started to develop. I'm ashamed to say I'm Kurd today while I was a man who can speak without denying his race and proudly listening high voice Kurdish in the street of Ankara and İstanbul since 2001. I'm ashamed of saying I am from the East. May Allah bless you. The man whom I say my brother even cannot kill an innocent cat, not the people. I beg you to awake for the God sake, for Quran, for prophet Mustafa. We have been used throughout history. It is enough. Brothers and sisters, once let do the things befit us with our own mind. If you love your God, I beg you stop.



Fethi DURAN



Türkiye Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Hakan Polat, Başkent Platformu Genel Başkanı ve Kırgızistan Türkiye Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt'u makamında ziyaret etti..

Ankara (Sivil İnisiyatif) - Türkiye Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Hakan Polat, Başkent Platformu'nun "insanı yaşat ki, devlet yaşasın" anlayışının kuruluşlarının esası olduğunu söyledi.

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt'u makamında ziyaret eden Genel Başkan Hakan Polat'a, Türkiye Gençlik Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı Merih Orhan ve Başkent Danışma Kurulu Üyesi Hakkı Orhan eşlik etti.

Hakan Polat "Gençlik, gelecektir..."

Ziyaretin kendileri için bir onur olduğunu belirten Türkiye Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Hakan Polat teşkilatın kuruluşunda, Başkent Platformu'nun misyonu olan "insanı yaşat ki, devlet yaşasın" anlayışının etkisine dikkat çekti.

Türkiye Gençlik Teşkilatı'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Başkan Polat "Gençlik; yaşıla sınırlı olmayan bir yerden başlayıp sonuna varılmayan çok farklı bir olgudur. Gençlik gelecektir, umuttur, harekettir, dinamizmdir, yeniliktir ve cesarettir. Gençlik ömrün baharı ve hayatın kaynağıdır" diye konuştu.

Genel Başkan Polat, şunları söyledi:

"Gençlik; dinçliğin ve güzelliğin asıdır. Gençlik, gelecek demektir. Gençlik; insan ömrünün ilkbaharıdır. Bu dönemde insan enerjiktir, dinamiktir, yiğittir, cesurdur, cesaretlidir, korkusuzdur, fedakârdır, şeffaftır ve açık sözlüdür. Gençlik, çocuklukla yetişkinlik arasında en hareketli bir dönem olduğu gibi, insanoğlunun yaşamı süresince geçirmiş olduğu en iyi ve en güzel günleridir.

Gençlikte kan dolaşımı oldukça fazladır

Türkiye Gençlik Teşkilatı Genel Bakanı, Hakan POLAT:

"Gençlik, gelecektir..."

ve hareketlidir. Gençlik, kürekmiş bir aslana benzer. Bazen bir fırtına gibi eser her tarafı yıkar geçer. Bazen bir sel gibi, bazen bir tsunami gibi akar insanı yok eder ve her yeri sırıkler götürür.

Gençlik, delikanlılık dönemi olduğu için, bütün iyilikler ve güzellikler umutlarında saklıdır. Umutları ise hep genç kalmaktır. Gençlik, bir ömrün ne başlangıcıdır ne de sonudur. Gençlik, atılması gereken bir dönem değildir. Gençlik başı boş dolaşmak değildir. Gençlik, asılık değildir. Gençlik, uyumsuzluk değildir. Gençlik, kişilik bulma savaşı da değildir. Gençlik, tecrübesizlik veya saygısızlık da değildir. Gençlik, sorun üretme merkezi ve deşarj olmak da değildir».

Gençliğin toplumun ayakta kalması açısından oldukça önemli olduğuna da değişen Genel Bakan Hakan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

«Gençlik demek, aslında toplumun ayakta kalması demektir. Bu nedenle gençler geleceğin ihtiyaçlarına göre yetiştirmelidir. Gençler, kültürlü ve idealist olmalıdır. İdealist olmayan gençlik rotasız gemiye benzer. Rotası belli olmayan geminin hangi limana demirleneceği meşhuldür. Gençliği, kültürlü ve idealist yetişmeyen toplumların geleceği yok olmak demektir. Gençliği yabancılardan toplumlar er geç yıkılmaya mahkûmdurlar. Bu nedenle gelecekleri umut olan gençliğin en iyi şekilde yetiştirmesine gereken önem verilmeli ve gereken hassasiyet gösterilmelidir. Çünkü, mutluluk bir şelyere sahip olmak değildir. Mutluluk sahip olduklarının değerini bilmek ve onları

koruyabilmektir.

Gençlik, bir his, bir duygusal bir düşüncenin durumudur. Gençlik, aktif ve dinamik olma durumudur. Gençlik, güzelliğidir, saflik ve dürüstlüktür. Gençlik, bastırılmaması gereken bir olgudur. Gençlik, kendini tanımanın yarattığı bir heyecandır.

Gençlik, umut kaynağıdır. Gençlikte imkânsız diye bir kavram yoktur. Gençlik, taze kandır, aşktır, sevgidir ve hayatı özürdür. Gençlik gelecek demektir. Bu nedenle gençler milli ve manevi değerlerle donatılmalıdır. Sosyal, teknik, tarih ve dini bakımından bilinçli ve şuurlu bir nesil mutlaka yetiştirilmelidir. Allah korkusunu sürekli içinde taşıyan, araştıran, derin düşünen, imanlı, inançlı, itikatlı ve vicdan sahibi bir gençlik geleceğe hazırlanmalıdır. Herkesin bu konuda üzerine düşen görev ve sorumluluğunu yerine getirmelidir. Elimizdeki imkanları ve fırsatları en iyi şekilde kullanmalıyız ve değerlendirmeliyiz».

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa KURT "Ahi Evran anlayışını yeniden canlandırmak hepimizin borcudur"

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İnsanı Yaşaşın, Devlet Yaşaşın" anlayışına hizmet etmek için yola çıkan ve bu kutlu yolda bizi yalnız bırakmayan Türkiye Gençlik Teşkilatının bütün mensuplarını teşşekkür ediyorum" dedi.

Sivil inisiyatif konusunda Türkiye'nin önemli bir noktaya geldiğine işaret eden Genel Başkan Kurt "ecdadım bize miras bıraktığı vakıf anlayışını, ahi evran ahlaklılığını yeniden canlandırmak hepimizin borcudur" diye konuştu.

Dr. Kurt, şöyle devam etti:

«Öncelikle ülkemiz ve bölgemizde daha yaşanabilir bir ortamın sağlanması, dünyaya barışın hakim olması için hepimizin, herkesin «sevgi» sözcüğü etrafında toplanması gereklidir... Tüm STK'ların bu bilinçle hareket etmesi dünya insanların mutluluk ve refahı için şarttır... Bizler, işte bu mihval üzere hareket edenlerin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşturuyuz. Nihai hedefimiz olan «dünya barış kardeşlik platformuna» ulaşmak için diyoruz ki; Mutlu bireylерden mutlu aileler, mutlu ailelerden mutlu toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu devletler, mutlu devletlerden mutlu bir dünya oluşur».



Chairman of Turkey Youth Organization Hakan POLAT:

“Youth is the future...”

Ankara (Non Governmental Initiative) - Chairman of the Turkey Youth Organization Hakan Polat said Capital City Platform's perception "let the man live so the state lives" is the basic principle of their organization.

Chairman Hakan Polat was accompanied by Deputy Chairman Merih Orhan and Member of the Advisory Board Hakkı Orhan during his visit to Dr. Mustafa Kurt.

Hakan Polat “Youth is the future...”

Stating that they were honored with the visit, Chairman of the Turkey Youth Organization Hakan Polat pointed to the influence of "let the man live so the state lives" principle in the establishment of their organization.

Briefing about the activities of his organization, Chairman Polat said; "youth is a different fact that starts from somewhere that has no relation with the age and has no ending. Youth is future, hope, action, dynamism, innovation and courage. Youth is the spring and source of the life."

Chairman Polat said:

"Youth is the source of vigor and beauty. Youth means future. Youth is the spring of one's life. A person is energetic, dynamic, brave and fearless, sacrificing, clear and open minded at this age. Youth is an active period between childhood and adulthood and also the best and nicest period in one's life."

A person is very active at youth ages. Youth is like a roaring lion. Sometimes it is like storm, destroys everywhere sometimes like flood or tsunami.

All beauties are hidden in hopes at the youth. And hopes always remain young. Youth is neither the beginning nor the end of the life. It is not a period, which should be spent idle. It is not being rebellious and living in disharmony. Youth is not the struggle to find a personality. It is not either being inexperienced or being disrespectful. Youth is not being a problem creation center or discharging".

Pointing that youth has an important role in strengthening of the society, Chairman Hakan Polat continued:

"Youth means actually the standing of the society. Therefore youth need to be educated as per the needs of the future. The young people should have ideals and should be well educated. Youth without ideals is similar to a ship without route. It is not clear at which port will such a ship anchor. Societies without such youth will have no future and will face destruction sooner or later. Therefore utmost sensitivity and importance should be attributed in educating and raising the youth. Happiness does not mean having or owning something. Happiness is to know the value of what you are possessing and protecting them."

Youth is a state of thoughts, feeling and emotions. It is the state of being active and dynamic. Youth is beauty, purity and honesty. It is feeling which should not be suppressed. It is an excitement created by knowing oneself.

Youth is the source of hope. There is no such term as impossible when you are young. Youth is fresh blood, love and essence of life. Youth means future. Therefore young people should be equipped with national and moral values. A generation aware of and equipped with technical, history and religious information is necessary. A generation having fear of God, always researching, thinking, having faith and consciousness is necessary for the future. Everyone should fulfill their



Chairman of the Turkey Youth Organization Hakan Polat Visits Dr. Mustafa Kurt, Chairman of the Capital City Platform and Honorary Consular of Kyrgyzstan...

responsibilities for this purpose. We must use our opportunities in the best way we can".

Chairman of the Capital City Platform Dr. Mustafa KURT “It is our duty to revitalize the approach of Ahi Evran”

Chairman of the Capital City Platform Dr. Mustafa Kurt expressed his pleasure for the visit and said "I wish to thank all members of the Turkey Youth Organization, who set their journey with the principle "let the man live so the state lives".

Pointing that Turkey has arrived to an important situation in terms of civilian initiatives, Chairman Kurt said "it is our duty to revitalize the

foundation approach of our ancestors and the morality of Ahi Evran".

Dr. Kurt added:

"First of all we all have to unite around the word "love" to make peace dominant in our region and the world. It is necessary for all NGOs to act this way for the happiness and prosperity of the people in all parts of the world. We are an NGO formed by people thinking and acting this way. To arrive at "world peace and brotherhood platform", which is our final objective, we say: happy individuals make happy families, happy families make happy societies, happy societies make happy countries and happy countries make a happy world".



Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa KURT:

Adsız Kahramanları Kamuoyu ile Buluşturuyoruz...

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt ve beraberindeki heyet “marifet iltifata tabidir” sözünden hareketle “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışına hizmetlerinden ötürü Dr. Fatma Tülin İpek’i plaketle ödüllendirdi.

Dr. Mustafa Kurt “gizli kahramanları deşifre ediyoruz”

Başkent Platformu olarak hizmet üreten gizli kahramanları deşifre ettiklerini belirten Genel Başkan Dr. Mustafa Kurt “insan odaklı hizmet üreten, insanlara yardım eden, fikirleriyle rol model olan adsız kahramanları kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

Plaket töreni dolayısıyla konuklarına hitap eden Dr. Kurt, şunları söyledi:

“Ata babalarımızın memleketi olan Kırgızistandan konuklarımı var. Konuklarımın Kırgızistan’dan, Tanrı Dağları’ndan bu tören için buraya teşrif ettiler, burada bulunuyorlar. Fatma hanım, değerli hocam, ülkesine milletine ve tüm insanlığa hizmet etmekte... İsimleri, cisimleri bilinmeyen birçok gizli kahraman gibi hocamda aslında bir gizli kahraman...”

Başkent platformu bu ve benzer törenleri “marifet iltifata tabidir” manşından hareketle gerçekleştiriyoruz. Muhataplarını arayıp buluyor, bu gizli kahramanları adeta deşifre ediyoruz. Toplumun bu tür örneklerde ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İnsan odaklı hizmet üreten, insanlara yardım eden, fikirleriyle rol model olan, çaba gösteren adsız kahramanları kamuoyu ile paylaşıyoruz. Hizmetlerinin karşılığında dünyalık hiç bir şey istemeyen bu kahramanlara, bizler, onlar istemesede de “marifet iltifata tabidir” sözünden hareketle bir parça olsa onure etmeye çalışıyoruz.

Fatma hanımın bu anlamda ülkemizde ve uluslararası arenada kadınlar,

yaşlılara, çocuklara din, dil, ırk ayrimı yapmaksızın hizmet ettiğine yakinen şahitiz. Filistin'e kadar uzanan bir elinin, yüreğinin olduğunu biz biliyoruz. Bu ve benzer hizmetlerin insanı ölümüşleştirdiğini düşünüyoruz.

Uluslararası bir platform olmamız hasibeyle yollarımız birçok alanda kesişti, bunu gördük. Fatma hanıma bizim misyonumuz olan “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı, örnek davranışları ve bu misyona katkılarından dolayı bugün bu plaketi kendisine takdim ediyoruz. Yapmış olduğu hizmetlerin millet, devlet ve tüm insanlık adına devamını diliyoruz”.

Biz, binlerce yıllık küllerin içinden doğmuş bir cumhuriyetiz...

Tören için Türkiye'ye gelen Абылкасым Шерниязов ve İndira Шерниязов ise yaptıkları değerlendirmede insan odaklı faaliyetler yapmış, kültüryle sanatıyla insanlara hizmet etmiş değerlere sahip çıkışmasının zarureti işaret ederek, şunları söyledi:

“Biz bugün buraya Kırgızistan'dan bu tören için geldik Türkiye Fahri Konsolosumuz Dr. Mustafa Kurt bizim gardsamızdır, canımızdır. Konsolosluk faaliyetlerinin yanında beraberinde sivil toplum örgütü olarak, Başkent Platformu olarak ülkemiz olan Kırgızistan'da ve dünyanın birçok yerinde temsilcileri vasıtasiyla hizmet ettiklerini biz biliyoruz ve görüyoruz. Ata babalarımız bizim için övünç kaynağıdır ama sadece ata babalarımızın mirasını anlatmak onlarla övünmek bugün bu çağda çözüm değil... Aynı zamanda o mirasa sahip çıktığımızı gösteren davranışlarımıza, faaliyetlerimizle, duruşumuzla tarihimize sahip çıkmalıyız.”

Atalarımız dünyanın birçok yerinde insan odaklı faaliyetler yapmış, kültüryle, sanatıyla insanlara hizmet etmiş... Biz Kırgızistan olarak, biliyorsunuz, 23 yıl oldu bağımsızlığını, özgürlüğümüzü yeniden kazanmış. Ancak biz 23 yıllık



Dr. Dt. Fatma Tülin İpek “İnsan Odaklı” çalışmalarından dolayı BAŞKENT PLATFORMU tarafından plakete ödüllendirildi.

bir devlet değiliz. Biz yüzyıllar öncesinden kültürü olan milletiz. Kırgızistanın mazisi yüzyıllar, binyıllar ötesine dayanır. Dolayısıyla biz her ne kadar yeni bir cumhuriyet olarak gözüksek de, 23 yıllık mazimiz varmış gibi gözüksek de, binlerce yıllık küllerin içinden doğmuş bir cumhuriyetiz.

Bugün burada, Başkent Platformu'nun bu tarihi töreninde bulunmaktan dolayı şahsim adına ve ülkem adına çok mutluyum. Başkent Platformu'nu örnek olarak; diğer sivil toplum örgütleri de, dünyadaki sivil toplum örgütleri de bu ve benzer faaliyetleri yürütümler... Ben de Fatma hanımı tebrik ediyorum. Bu törende bulunmaktan dolayı da ülkem adına, kendi adına, mutlulukları ifade ediyorum, teşekkür ediyorum”.

Dt. Fatma Tülin İpek “İnsanların sorunlarını, bizim sorunumuz olarak görüyoruz”

27 yıllık dış hekimliği süresince barış, kardeşlik adına yaptığı çalışmaların Başkent Platformunca ödüllendirilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Dt. İpek “ülkemi, milletimi ve dünyadaki tüm insanları seviyorum” dedi.

Dt. İpek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben 27 yıllık dış hekimi olarak Ankara da meslegimi icra etmekteyim. Ben de sizler gibi ülkem, milletimi ve dünyadaki insanları seviyorum. Barış ve kardeşlik adına çeşitli kuruluşlarda zaman zaman bulunarak bu faaliyetler içerisinde insanlara hizmet etmeye gayret

gösteriyorum. Tabii zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada şu anda çok ciddi anlamda sıkıntılardır var, kan var, gözyaşı var. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar gerçekten kan ağlıyor ve insanlar kendi vatanlarında özgürce yaşamıyorlar.

Özgür yaşadıklarını düşünenler de aç ve sefalet içerisinde, yokluk içerisinde, aşıklı sınırdında ve hastalık içerisinde... Maalesef dünyadaki kapitalist sistemin temsilcileri hiç acımadan insanların sömürülmesine, öldürülmesine sebep oluyorlar.. Gerçekten içler acısı bir tablonun içerisindeyiz”.

Ecdadımızın bize bıraktığı mirastan dolayı Türk Milletinin kadir şinas, merhametli olduğuna da dikkat çeken Dt. İpek, sözlerini söyle tamamladı:

“Dünyadaki bu kan ve gözyaşı bizi rahatsız ediyor. Sadece bölgesel anlamda değil, dünyanın en ücra köşesindeki dini, dili, ırkı, rengi, mezhebi ne olursa olsun bu insanların sorunlarını, bizim sorunumuz olarak görüyoruz. Gündümüz nispetinde hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Başkent Platformu Yönetim Kuruluna, Genel Başkan Dr. Mustafa Kurt Bey'e bugün burada şahsına göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle böyle anlamlı bir günde beni onore eden Kırgızistandan gelen misafirlerimize, şahsına göstermiş oldukları alakadan ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum”.



Dr. Mustafa KURT Chairman of Capital Platform:

We bring together Anonymous Heroes with the public...

Ankara (Civil Initiative) – Chairman of Capital Platform Dr. Mustafa Kurt and the delegation awarded Assistant Professor Fatma Tülin İpek with a plaque due to her word “ingenuity is subject to the compliment” and her contribution to the understanding of “let live people so the state live”.

Dr. Mustafa Kurt “We decipher the hidden heroes”

Chairman Dr. Mustafa Kurt mentioning as a capital platform they decipher the hidden heroes said that we are sharing “the anonymous heroes who are role models with their ideas, produce human oriented services, help people” with the public.

Dr. Kurt appealing to guests in the plaque ceremony said these;

“We have guests from Kirghizstan the land of our ancestors. Our guests came here from Kirghizstan, Tengri Mountains for this ceremony, they are here. Miss Fatma, valuable teacher, is serving to her country, nation and all humanity... In fact my teacher is also an anonymous hero like many others whose names are not known...”

As Capital Platform we are actualizing these kinds of ceremonies due to the logic “ingenuity is subject to the compliment”. We are searching the collector and decipher these hidden heroes. We think that the society is in need of such examples. We are sharing these anonymous heroes who produce human oriented services, help people, become role models with their ideas, made efforts. We are trying to honor these heroes whom not want anything in return for their services on the word “ingenuity is subject to the compliment” even they don’t ask.

We are the close witnesses that Miss Fatma served to the women, aged, children’s in our country and in international field without doing

any religious, language and racial discrimination. We know her hand and heart extend up to Palestine. We think that these kinds of services immortalize the human beings.

The sense that we are an international platform, our paths have crossed in many areas. We saw that. Today we present this plaque to Miss Fatma for her contribution to the understanding of our mission “let live the people so the state live”, exemplary behavior and this mission. We wish her services to be continued on behalf of the nation, the state and all humanity.”

We are a republic of thousands of years born through the ashes...

Абылқасым Шерниязов and Іndira Шерниязов who came Turkey for the ceremony, in their evaluation pointing the necessity to have the value served people with arts, culture and made human-oriented activities, said:

“Today we came here for this ceremony from Kirghizstan, Our honorary consul Dr. Mustafa KURT is our brother and friend. We see and know that along with his consulate activities as an NGO, as Capital Platform serve in Kirghizstan and many places of the world through their agents. Our ancestors are a source of pride for us but it is not a solution to explain the heritage of our ancestors and praise them today... Meanwhile we should protect our history by having that heritage with our behaviors, activities and stance.

Our ancestors have done many human oriented activities in many places of the world and served to the humanity with their arts and culture... As we, Kirghizstan as you know we regained our independent, liberty 23 years ago. But we are not a state of 23 years. We are a state which had a culture of hundred and thousand years. The history of Kirghizstan based on centuries and millennia's beyond.



Assistant Professor, Fatma Tülin İpek was awarded with a plaque by Capital Platform due to her “Human Oriented” works.

Therefore, although we may seem as a new republic with 23 years past, we are a Republic born through thousands of years of ashes.

I am very happy on behalf of my country and my name to be here today at the historical ceremony of the Capital Platform. Other NGO's should conduct these kinds of activities by taking the Capital Platform as an example... I also congratulate Miss Fatma. I would like to express my happiness to be here at this ceremony on behalf of my country and myself, Thank you”.

Assistant Professor Fatma Tülin İpek “We see the problems of the people as our own problems”

Assistant Professor İpek indicating that awarding of her work during 27 years of dentistry on peace and friendship by Capital Platform made her very happy said that “I love my country, my nation and all people in the world”.

Assistant Professor İpek continued:

“I as a dentist of 27 years I work in Ankara. I also love my country, my nation and all people in the world like you do. I tried to serve to the people by being in different institutions from time to time on the name of peace and brotherhood. Of course we are passing through a difficult period. There are very serious problems in our country,

our region and the world at the moment, there's blood, there are tears. Women, children, aged are in deep sorrow and people cannot live freely in their homeland.

The one who think they live free they are in misery, poverty, hunger and disease ... Unfortunately the representative of the capitalist system in the world are causing the exploitation and killing of the people without mercy... Really we are in a miserable table”.

Assistant Professor İpek taking attention that the Turkish society is grateful and compassionate due to the heritage of our ancestors completed his words:

“This blood and tear over the world is disturbing us. Not only in the regional meaning but also we see the problems of people who are far away as our own problems whatever the religion, language, color, race and sect are. We are trying to serve them in proportion to our strength. I would like to thank the executive board of the Capital Platform and Dr. Mustafa KURT because of the interest and concern they have shown me personally here today. Especially I would like to thank the guests from Kyrgyzstan who honor me in such a meaningful day due to the relevance that they have showed my personality.”



Uluslararası Sivil İnisiyatif

24 Kasım / November 2014
SİVİL İNİSİYATİF / GOVERNMENT INITIATIVE

Ankara (Sivil İnisiyatif) –
Bingöllü ATAOĞLU ailesinin
oğlu Abdullah Azzam ile Elazığlı
SEPTİOĞLU ailesinin kızı Kübra, AMADE
PROTOKOL'de yapılan nikâhla hayatlarını
birleştirdiler.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek'in kıyıldığı nikâhin şahitleri Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz
ve Abdulkadir Aksu olurken, Damadın
kirvesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın tebrik telgrafı tüm misafirler
tarafından ayakta alkışlandı.

Milletvekilleri, Bürokratlar, Belediye
Başkanları ve seçkin bir davetli
topluluğunun katılım sağladığı düğünde
AMADE PROTOKOL NİKÂH SALONU'nun
şıklığı gözleri kamaştırdı. Menü'de sunulan
Osmanlı Mutfağı da gurmelerden tam not
aldi.

Ankara'nın çeşitli bölgelerinde
AMADE markasıyla toplantı, nikah
ve balo salonları zinciri olarak hizmet
veren işletmenin, bu zincire AMADE
PROTOKOL'ü de dahil etmesi "kaliteli
hizmete ulaşılması anlamında" oldukça
önemli...



Devletin Zirvesi "PROTOKOL MG AMADE"de Nikâhta Buluştu...



Ataoğlu ve Septioğlu Aileleri'nin Mutlu Günü...
Happy day of Ataoğlu and Septioğlu families...



Ankara (Civil Initiative) –
Abdullah Azzam, the son of
ATAOĞLU family from Bingöl
married with Kübra, the daughter of
SEPTİOĞLU family from Elazığ, at
AMADE PROTOKOL.

At the ceremony solemnized by
the mayor of Ankara Metropolitan
municipality, marriage witnesses were
Cemil Çiçek, President of the Turkish
Grand National Assembly, Mehdi Eker
Minister for Food Agriculture and
Livestock, Cevdet Yılmaz Minister for
Development and Abdulkadir Aksu, The
celebration telegraph of president Recep
Tayyip Erdoğan who is the kirve of groom
received a standing ovation.

AMADE PROTOKOL MARRIAGE HALL
dazzled eyes in the wedding ceremony
attended by deputies, bureaucrats, the
mayors and the exclusive group of guests.
Ottoman Cuisine received full marks
offered in the menu from gourmets.

The plant serves as a chain of
meeting, wedding and ballrooms
with AMADE brand in various
regions of the Ankara include AMADE
PROTOCOL to this chain is quite
important "in the sense of achieving
a high quality service"...

